

Auke Bloemhof is geboren op 2 maart 1904 in Leeuwarden. Hij was de zoon van Sjoerd Bloemhof en Hinke Dijkstra.

In zijn jeugd woonde hij in Baarn. Hij was in 1920 scout bij afdeling Baarn onder leiding van Hopman Muilwijk. In dat jaar kreeg de groep een nieuw clubhuis. Auke was patrouilleleider bij de Eekhoornpatrouille.



Hij trouwde op 7 februari 1934 in Baarn met Meta Jacoba Leeuwenburg (1913). Ze verhuisden naar Nederlands-Indië en daar werd hij administrateur in Medan op Sumatra. Tijdens de mobilisatie was hij sergeant bij de stadswacht in Medan. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in kamp Gloegoer. Gloegoer lag ten noorden van Medan aan de weg naar de havenstad Belawan. Het bestond uit twee delen; het Quarantaine-station (ook wel Karentèn genoemd) en de Koeliebarakken waar het krijgsgevangenkamp was ondergebracht.

In Centraal-Atjeh moest een weg worden aangelegd tussen Takengon en Blangkedjerèn, om voor het Japanse leger, naast de bestaande kustweg langs de Oostkust, nog een verbinding te hebben tussen Noord- en Midden-Sumatra, maar dan door het binnenland. Blang Kedjerèn was het basiskamp, van waaruit de kampen langs de weg werden bevoorrad. De kampen langs de weg werden genoemd naar de afstand in kilometers gerekend vanaf Blang Kedjerèn: kamp 9, kamp 13, kamp 23, kamp 29, kamp 38 (op ruim 2000 m hoogte). Met de aanleg werd begonnen op 1 januari 1944 met behulp van romusha's en op 16 maart 1944 begonnen de krijgsgevangenen. De weg was op 20 juli 1944 gereed en hierna gingen de krijgsgevangenen op 4 oktober 1944 naar kamp Soengei Sengkol. Dit kamp lag ten zuiden van Medan op enige km van het centrum van de stad en was ondergebracht in het Koelie-hospitaal van de Maatschappij "Arendsburg". Op 26 oktober ging de groep door naar Pakan Baroe om te werken aan de Sumatra-spoorweg.

Zijn vrouw werd op 15 april 1942 geïnterneerd in hospitaal Bangkattan in Binjei op Sumatra. In mei 1943 ging de groep vrouwen en kinderen naar Poelau Brajan E.

Auke en zijn vrouw overleefden de kampen. Ze vertrokken op 6 juni 1946 met de Tjisadane vanuit Tandjong Priok naar Amsterdam waar ze een maand later aankwamen.

Hij is overleden op 22 januari 2001 in Laren.

Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 6, 1920, no. 12, 1920 » 1920-12 - Pag. 33 | Delpher](#)

[Auke Bloemhof \(1904-2001\) » Voorouders in het Eemland, Stichting Groenegraf.nl » Genealogie Online](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Auke Bloemhof \(locatie onbekend, 2 maart 1904 - locatie onbekend, datum onbekend\) -](#)

[Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Geboorte Auke Bloemhof op 2 maart 1904 te Leeuwarden » Open Archieven](#)

[Naamlijst Atjeh party naamlijst](#)

[BLANG KEDJEREN](#)

[Gloegoer](#)

[Soengei Senkol](#)

[Birma-Siam-spoorweg](#)

[Bindjei](#)

[Auke Bloemhof - Ons Land](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.