

André Verdier



André Frederik Verdier is geboren op 2 mei 1902 in Blitar, NOI. Hij was de zoon van Charles Lodewijk Verdier en Nelly Voornemann. Hij trouwde met Jeanne Camile Livain en was opzichter bij Waterstaat. Zijn vrouw was onderwijzeres.

R.K.- groep "St. Jozef":
 G.A. : A.v. Gils, Tjangkol 22, Cheribon.
 G/V. : A. Verdier, Ariodinotoweg 11.
 W. : M. Eman, Hotel Cheribon.

Welpen		Verkenners		Voortrekkers	
geinst.	niet geinst.	geinst.	niet geinst.	geinst.	niet geinst.
-11↓	-6-	-9-	-	-	-

André was hopman en groepsleider bij de katholiek groep 6 St. Jozef in Cheribon. Pastoor van Gils was hier groepsaalmoezenier. In november 1941 werd

hij benoemd als vertegenwoordiger van de Rooms Katholieke Scoutinggroepen in het afdelingsbestuur van de NIPV in Cheribon.



Tijdens de mobilisatie was hij actief bij de luchtbeschermingsdienst in Cheribon. Hij werd als burger door de Japanners geïnterneerd en kwam terecht in krijgsgevangenkamp Soengai Gerong bij Palembang op Sumatra. Dit kamp lag in de buurt van de elektriciteitscentrale op de noord-oever van de Moessirivier, ongeveer 2 km ten oosten van het centrum van de stad. Het kamp bestond uit barakken van bamboe en atap en was omringd door prikkeldraad te midden van Japanse militaire objecten (vliegveld, kampementen, zoeklichten, luchtafweergeschut). De werkzaamheden bestonden uit het aanleggen/repareren van voorzieningen bij het vliegveld.

André is hier overleden op 13 augustus 1945 en werd bij het kamp begraven. Hij is later herbegraven op het Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi.



Meer informatie

- [Japanse interneringskaarten, Surname: Verdier | Nationaal Archief Bataviaasch nieuwsblad » 05 nov 1940 - Art. 156 | Delpher](#)
- [André Frederik Verdier \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)
- [Palembang \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.