

Alfred Koumans



Alfred Karel Jan Koumans is geboren op 4 juli 1899 in Den Haag. Hij was de zoon van Johannes Jacobus Koumans (1859-1951) en Josephina Maria Sibilla Timmermans (1860-1942). Het was het tweede huwelijk van zijn vader. Hij had een halfbroer Johan (1889), Robert (1892) en Otto (1896) en een zus Madeline (1901).

In maart 1912 werd in Maassluis een padvindergroep geïnstalleerd die aangesloten was bij de Nederlandse Padvindere Organisatie (NPO). Zijn vader werd voorzitter van het bestuur van het plaatselijk comité. Als arts gaf hij ook EHBO aan de verkenners. Zijn halfbroer Johan werd vaandrig en droeg in 1912 deze rol over aan Robert. Alfred was verkenners. Deze padvindere afdeling stopte in 1917.

Acht jongens begonnen hierna op een gegeven moment met padvindere activiteiten en ze vonden in Alfred een leider. In 1922 werd met een nieuwe groep begonnen. Alfred was in 1918 naar Leiden verhuisd om medicijnen te gaan studeren aan de Universiteit Leiden, maar hij kwam elke twee week naar Maassluis om de jongens te oefenen. Zijn vader werd weer voorzitter van de afdeling Maassluis.

Zijn halfbroer Johan was mede oprichter van de afdeling Delft van de Nederlandse Padvindere Organisatie (NPO) in 1912. Hij werd troepleider en werd in 1915 lid van het plaatselijk comité. Alfred was in Delft een tijdje vaandrig.

Alfred promoveerde in 1926 en vertrok naar Nederlands-Indië. Daar werd hij arts bij de Deli-Maatschappij. Hij trouwde op 29 augustus 1927 in Bindjei, Sumatra's Oostkust, met Maria Margaretha Demter (1972). Tijdens de mobilisatie werkte hij als Officier van gezondheid 2^e klas in het Evacuatie Hospitaal in Bandung.

Hij vertrok met de Kinta Maru 2 op 14 september 1944 met 1080 krijgsgevangenen uit Batavia naar Singapore. De krijgsgevangenen waren afkomstig uit het 10^e Bataljon-kamp. Dit kamp lag in het centrum van Batavia, iets ten oosten van het stadscentrum. Het was gedurende de gehele Japanse bezetting een doorgangskamp voor krijgsgevangenen, die op transport gingen naar Sumatra, Singapore, Birma, Thailand, Indo-China en Japan. Het transport werd aangeduid als Java Party 24, het 24^e krijgsgevangenen transport, dat van Java vertrok. Na drie dagen kwam het schip aan in Singapore. De krijgsgevangenen werden overgebracht naar Poelau Damar, een klein eiland voor de zuidkust van Singapore. Hier werden de krijgsgevangenen aan het werk gezet om een dok te bouwen. Op 18 augustus 1945 werden de krijgsgevangenen geëvacueerd.

Meer informatie

[Maassluische courant » 13 apr 1912 - Art. 18 | Delpher](#)

[Delftsche courant » 07 jul 1915 - Pag. 3 | Delpher](#)

[Kwartierstaat Koumans](#)

[Maassluische courant » 30 maa 1912 - Art. 2 | Delpher](#)

[Maassluische courant » 03 jul 1912 - Art. 22 | Delpher](#)

[Geboorte Alfred Karel Jan Koumans op 4 juli 1899 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Bevolkingsregister Alfred Karel Jan Koumans \(uit de periode 1890-1924\) » Open Archieven](#)

[Overlijden Helene Demter & Alfred Karel Jan Koumans op 7 maart 1972 te Lochem » Open Archieven](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1917, no. 24, 1917 » 1917-02 - Pag. 38 | Delpher](#)

[De padvinder; orgaan voor de Boy Scout Beweging in Nederland, jrg 3, 1913, no. 136, 16-08-1913 » 16 aug 1913 - Pag. 6 | Delpher](#)

[De padvinder; orgaan voor de Boy Scout Beweging in Nederland, jrg 4, 1914, no. 158, 17-01-1914 » 17 jan 1914 - Pag. 9 | Delpher](#)

[De padvinder; orgaan voor de Boy Scout Beweging in Nederland, jrg 4, 1914, no. 168, 28-03-1914 » 28 maa 1914 - Pag. 11 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 8, 1922, no. 18, 14-09-1922 » 14 sep 1922 - Pag. 20 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 9, 1923, no. 1, 18-01-1923 » 18 jan 1923 - Pag. 24 | Delpher](#)

[Alfred Karel Jan Koumans \(locatie onbekend, 4 juli 1899 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Alfred Karel Jan Koumans - Ons Land](#)

[Kamp 10^e Bataljon](#)

[THAILAND](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Kinta Maru 2.htm](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.