

Albertus Nicolaas Binkhuijsen is geboren op 3 april 1909 in Ambarawa, NOI. Hij was de zoon van Albertus Nicolaas Binkhuijsen en Anna Cornelia Bothof. Van beroep was hij onderwijzer.

In 1939 werd hij scoutsleiding bij groep 16 van de NIPV in Semarang.

Tijdens de mobilisatie was hij militie kwartiermeester bij de Marine in Soerabaja. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd. Hij kwam uiteindelijk terecht in Japan waar hij in Kamp Fukuoka 9B tewerkgesteld werd. Ze moesten daar kolen delven in diverse mijnen in de omgeving.

Zijn moeder werd tijdens de oorlog geïnterneerd in kamp Banjoebiroe 10 in Ambarawa.

Hij is overleden op 15 december 1994 in Goedereede.

Meer informatie

Het Indisch Leidersblad, augustus 1939

[Albertus Nicolaas Binkhuijsen \(1909-1994\) » Stambomen Droste, Casand en Boogaart » Genealogie Online](#)
[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)
[Naamlijst Fukuoka 9B.htm](#)
[NAAM \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)
[Banjoebiroe 10 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)



Handwritten Japanese internment card for Albertus Nicolaas Binkhuijsen. The card is filled with Japanese text and includes fields for name, date of birth, nationality, place of capture, father's name, mother's name, place of origin, and occupation. The occupation is listed as '教員' (Teacher). The card is numbered '1474' and '1474'.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.