

Aeisso Bernhard Raven is geboren op 29 april 1923 in Soerabaja, NOI. Hij was de zoon van Pieter Raven (6 mei 1894, Malang) en Johanna Martha Catharina Boelman (23 augustus 1902, Magelang). Hij had 2 zusjes; Henriëtte Elisabeth Raven (9 maart 1922, Soerabaja) en Albertina Evangelina Johanna Raven (9 maart 1927, Buitenzorg).

Tijdens de Wereld Jamboree in Vogelenzang was hij scout in de kattenpatrouille van groep III van het contingent uit Nederlands Indië.



Voor de oorlog werd hij gemobiliseerd. Na de Japanse bezetting werd hij krijgsgevangen genomen en geïnterneerd op Java. Op 15 januari 1945 gaat hij met de Kinta Maru 3 met 639 krijgsgevangenen uit Batavia naar Singapore. De krijgsgevangenen (117 Engelsen, 106 Australiërs, 8 Amerikanen en 408 Nederlanders) waren afkomstig uit het 10e Bataljon in Batavia. Een aantal waren vlak daarvoor aangekomen uit het kamp Kampong Makassar in Batavia. Dit transport werd aangeduid als Java Party 26, het 26e (en laatste) krijgsgevangenen-transport, dat van Java vertrok. Na drie dagen kwam het schip aan in Singapore, waar de krijgsgevangenen werden overgebracht naar het River Valley Road-kamp.

Tussen 1975 en 1986 was hij plaatsvervangend directeur-generaal Algemene Beleidsaangelegenheden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

## Meer informatie

[Registratie Pieter Raven & Johanna Martha Catharina Boelman & Henriëtte Elisabeth Raven & Aeisso Bernhard Raven & Albertina Evangelina Johanna Raven in 1913 » Open Archieven Moesson | 1 juli 1995 | pagina 51 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Java Party 14](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Kinta Maru 3.htm](#)

[2.15.56 Inventaris van het archief van de dossiers van personeelsleden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ontslagen in de periode \(1932\) 1933-1991 |](#)

[Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.