

Adriaan Ente



Adriaan Jacob Ente is geboren op 23 februari 1900 in Veenendaal. Hij was de zoon van Adriaan Johan Jacob Ente (1861) en Arnolda Johanna Jacoba Raue (1862). Hij had een broer Johan. In 1906 verhuisde het gezin naar Eindhoven en in 1909 naar Tilburg. Zijn vader was rijksontvanger.

In 1916 was Adriaan patrouilleleider van bij de padvindersgroep in Tilburg en was in ieder geval tot begin 1918 de groeps correspondent. Deze groep werd later Groep 1 Prins Hendrikgroep (NPV).

In 1918 verhuisde hij naar Delft om te gaan studeren aan de Technische Hogeschool. Hij trouwde op 27 november 1928 in Delft met Hermina Velthuysen (1904). In april 1929 vertrok hij met zijn vrouw naar Nederlands-Indië. Ze gingen wonen in Pladjoe, waar een zoon Johan (1929) en een dochter Cornelia (1931) werden geboren. Waarschijnlijk verhuisden ze op een gegeven moment naar Balikpapan. Deze plaats lag aan de oostkust van Borneo en er bevond zich veel olie-industrie.

Tijdens de mobilisatie was hij Landstorm soldaat bij de infanterie. Bandjermasin was door de olie industrie een belangrijk doelwit bij de Japanse aanval op Borneo. De landing van de Japanse troepen vond plaats op 20 februari 1942. Adriaan werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij kwam terecht in kamp Bandjermasin I, Dit kamp was ondergebracht in één van de gebouwen van het KNIL-kampement in het centrum van Bandjermasin. Vanuit dit kamp. ging hij begin 1943 naar het KNIL kampement in het oosten van de stad. Eind 1944 werden alle krijgsgevangenen uit Balikpapan overgebracht naar een kamp in het binnenland, op de helling van de Goenoeng Malang. Op 21 februari 1945 ging hij vanuit Goenoeg Malang met 382 krijgsgevangenen naar kamp Bandjermasin II. Dit kamp lag mogelijk op dezelfde plek als kamp 1. Hij overleed op 3 juli 1945 in kamp Bandjermasin en werd begraven op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo.

Zijn vrouw ontving in 1947 van Koningin Wilhelmina een condoleance brief. Ze woonde toen in Amsterdam. Hij wordt herdacht op het 'Monument voor de Gevallenen' in Veenendaal.



Meer informatie

[Adriaan Jacob Ente \(Veenendaal \(ut\), 23 februari 1 900 - Bandjermasin, 3 juli 1945\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Adriaan Jacob Ente | Oorlogsgravenstichting](#)

[De padvinder: algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders". jrg 2, 1916, no. 16, 1916 » 1916-06 - Pag. 54 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1916, Deel: Kerstnummer, no. 23, 1916 » 1916 - Pag. 19 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 3, 1918, no. 36, 1918 » 1918-02 - Pag. 46 | Delpher](#)

[Veenendaal, 'Monument voor de Gevallen' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Registratie Adriaan Jacob Ente op 23 februari 1900 te Veenendaal » Open Archieven](#)

[Huwelijk Adriaan Jacob Ente & Adriaan Johan Jacob Ente & Arnolda Johanna Jacoba Raue & Hermina Velthuijsen & Gerrit Velthuijsen & Fenneke Pieper op 27 november 1928 te Delft » Open Archieven](#)

[De Maasbode » 28 nov 1928 - Art. 51 | Delpher](#)

[Registratie Adriaan Jacob Ente op 23 februari 1900 te Veenendaal » Open Archieven](#)

[Registratie Wicher Engers & Jette Wolf & Adolf Engers & Johanna Engers & Antonius van Eeten & Petronella Hendrika van Doremalen & Adrianus Antonius van Eeten & Martinus](#)

[Theodorus van Eeten & Martinus Theodorus van Eeten & Adriaan Johan Jacob Ente &](#)

[Arnolda Johanna Jacoba Raue & Adriaan Jacob Ente & Petrus van Extel & Bertha Gijsberts](#)

[& Gerarda Antonia van Extel & Cornelia Maria van Extel & Achelle Frans van Elst &](#)

[Catharina Adriana Maria Cornelia Hoppenbrouwers in 1900 te Eindhoven » Open Archieven](#)

[De locomotief » 24 apr 1929 - Art. 109 | Delpher](#)

[Bandjermasin I](#)

[KNIL kampement](#)

[Bandjermasin II](#)

[Goenoeng Malang](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.