

# Adolf Manuhutu



Adolf Manuhutu is geboren op 10 mei 1913 in Tjimahi, NOI. Hij was de zoon van Johanis Manuhutu en Tamaela Bertha.

Hij was hopman en secretaris van de Afdeling Djember van de NIPV. Mede door zijn inzet is Scouting in Djember gegroeid.

收留所 Camp	爪哇 Batavia	册 No. No.	爪哇 3137
姓名 Name	Adolf Manuhutu	生年月日 Date of Birth	1913-05-10
国籍 Nationality	Indonesia	所属部隊 Units	3330
階級身分 Rank	Soldaat 2e	捕獲年月日 Date of Capture	昭和7年6月8日
捕獲場所 Place of Capture	爪哇	母名 Mother's Name	Tamaela Bertha
父名 Father's Name	Johanis Manuhutu	職業 Occupation	秘書
本籍地 Place of Origin	Tjimahi	特記事項 Remark	PERS
運送先 Destination of Report	Manuhutu		

Other Information

昭和7年10月27日 聯合軍中-71282

Tijdens de mobilisatie was hij soldaat 2<sup>e</sup> klas bij de Intendance. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd.

## Meer informatie

[De Indische courant » 11 mei 1939 - Art. 221 | Delpher](#)  
[Soerabaijasch handelsblad » 23 maa 1937 - Art. 205 | Delpher](#)  
[De Indische courant » 30 okt 1939 - Art. 264 | Delpher](#)  
[De Indische courant » 30 nov 1937 - Art. 273 | Delpher](#)  
[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.