



*Max kwam om als militair in dienst bij het Duitse leger.*

Maximiliaan (Max) Petrus Johanna Maria Cerfontaine is geboren op 31 december 1924 in Deurne. Max was de oudste zoon uit het (tweede) huwelijk van Heinrich Cerfontaine met Christina Adriana van Hout (1892-1938). Zijn vader was beeldensmaker en eigenaar van één van de beeldenfabriekjes die Deurne toen rijk was. Hij ging naar de lagere jongensschool aan de Visser en ging vervolgens naar de Sint-Henricus jongens Ulo.

In Deurne werd tussen 1928 en 1929 de Jonge Wacht opgericht door kapelaan Claassen, die naast pastoor Roes de grote promotor van het jeugdwerk was. Harrie van der Burgt werd de leider van de afdeling in Deurne. De Jonge Wacht was, naast onder andere de Katholieke verkenners een vorm van jeugdwerk binnen de Katholieke Kerk.

In 1934 werd door kapelaan van Kemenade en Harrie van der Burgt het initiatief genomen om de katholieke St. Paulusgroep, onderdeel van de katholieke Verkenners, op te richten. Harrie haalde in juni 1934 zijn erkenning voor Scouting. Hij werd Groepsleider en de eerste hopman. Kapelaan van Kemenade werd aalmoezenier. Na een half jaar waren 24 jongens lid. Max was vanaf de oprichting lid van de St. Paulusgroep. Het eerste onderkomen werd de zolder van het voormalige kloostergebouw van Sancta Maria aan de Visser. Al snel werd er ook een Voortrekkersstam opgericht. Van pastoor Roes kregen de verkenners toen een beter onderdak in de blokhut bij het patronaat *Rust Roest*. Kapelaan van Kemenade werd in januari 1937 opgevolgd door kapelaan Lam. De groep was erg actief en ondernam rond de Wereld Jamboree 1937 diverse activiteiten. Voor de Jamboree ontvingen ze een aantal Tsjechische deelnemers die zij tijdens de Jamboree bezochten. Na de Jamboree hield de groep een kamp in de bossen tussen Oostrum en Geijsteren.



Door zijn Duitse nationaliteit werd hij vlak voor zijn 18e verjaardag in 1942 voor de Duitse dienstplicht opgeroepen. Volgens een verklaring van zijn jongere zus Maria Jacoba Theresia (Ria) Cerfontaine vertrok Max plotseling eind 1942 vanaf station Deurne naar Duitsland. De familie heeft daarna nooit meer iets van hem vernomen.

Max wordt op 11 december 1942 ingedeeld bij het Kradschutzen-Ausbildungs-Bataillon 6 (een met motorfietsen uitgeruste opleidingseenheid) met als standplaats Wesel. Op 11 juli 1943 werd hij overgeplaatst naar de Lehrgangs-Kompanie Feld-Ersatz-Bataillon 92, waarna

hij op 24 juli 1943 werd overgeplaatst naar de 4. Kompanie Panzer-Aufklarungs-Abteilung 20. Deze eenheid werd voornamelijk ingezet voor gepantserde verkenning. Als "Gefreiter" bij deze Kompanie wordt hij sinds 27 juli 1943 in Vetrovskyi (Rusland) vermist. Op 5 juli 1963 werd hij, door besluit van het Amtsgericht Horb (Az:84/63), officieel dood verklaard.

De overlijdensverklaring draagt de datum 31 december 1945, de gebruikelijke datum voor in de oorlog overleden Duitsers van wie de sterfdatum niet met zekerheid bekend is.

### **Meer informatie**

[Maximiliaan Petrus Johanna Maria Cerfontaine - Oorlogsslachtoffers | Gemeente Deurne](#)

[Maximiliaan Petrus Johanna Maria Cerfontaine \(1924-1943\) - DeurneWiki](#)

[Jonge Wacht Deurne - DeurneWiki](#)

[Sint-Paulusgroep - DeurneWiki](#)

Foto: De eerste Sint-Paulusgroep voor het parochiehuus Rust Roest na de installatie in 1934. Max zit op de 1e rij 5e van links.

[St Paulus Groep](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.