

Frans kwam om als militair in dienst bij het Duitse leger.

Frans Frits Maria Feldhaus van Ham is geboren op 3 februari 1910 in Zeist. Hij was de zoon van Dr. Julius Franz Feldhaus van Ham en Elisabeth Antonia Maria Boele. Ze hadden 3 zoons en 2 dochters. Alle kinderen werden op Nederlands grondgebied geboren en woonde in Zeist. Tussen 1917 en 1919 woonden ze elders. De broers van Frans waren Julius Theodor Maria (Zeist, 17 juli 1913) en Engelbert (Enk) J.L.J.M. (Zeist, 28 september 1916). Een van zijn zussen was Elisabeth Notburga Maria (Zeist, 30 oktober 1911).

De familie was van Duitse afkomst, maar de ouders waren al sinds 1908 in Nederland. In 1927 kreeg de familie toestemming tot naamsverandering: "Feldhaus" wordt "Feldhaus van Ham". In 1937 hadden zij een naturalisatieaanvraag ingediend waarover in mei 1940 nog niet was beslist. Vader was nl. bang dat hij zijn 3 zoons zou kwijtraken door de dreigende oorlog.

Frits was actief binnen Scouting. In 1931 werd hij als buitenlander formeel toegelaten tot de NPV. Hij was voortrekker bij de in 1928 opgerichte Charles de Foucauldgroep (KV) in Utrecht. Hij werd hier in 1931 scoutsleiding en stopte tweeënehalf jaar later. In 1936 liep hij mee met de Vierdaagse in Nijmegen. Ook zijn broertje Julius was scout.

TOELATING BUITENLANDERS.

Toegelaten tot „De Nederlandsche Padvinders” zijn :
Harold Stamer te Bussum van Deensche Nationaliteit en F. en J. van Ham te Zeist van Duitse Nationaliteit.

Omdat de familie Duits was, werden de zoons na de Duitse bezetting opgeroepen door de Wehrmacht. Frans was overtuigd nazi. Hij is gesneuveld bij Rshew aan de Wolga (Rusland) op 25 april 1942. Broer Julius werd in januari 1942 ingedeeld bij 19./Lg.Nachr.Rgt. 6. Hij is op 28 augustus 1944 gesneuveld te Bancassa (Roemenië).

Broer Enk kwam via zijn schoonouders in contact met Bib van Lanschot. Hij verzamelde gegevens over de Duitsers en gaf die aan Van Lanschot door. Toen hij door de Wehrmacht werd opgeroepen nam hij dienst, zodat hij meer gegevens kon verzamelen en die tijdens zijn verlof kon doorgeven. In januari 1942 werd hij ingedeeld bij het Afrikakorps. Op vrijdag 12 juni 1942, tijdens de Slag bij El Adem, lukte het hem tijdens een heftig gevecht tussen pantserwagens naar de Engelsen over te lopen. Hij werd 137 dagen geïnterneerd in Canada. Op 4 april 1943 kon hij eindelijk zijn contract als oorlogsvrijwilliger bij de Prinses Irene Brigade tekenen. Met hen landde hij op 8 augustus 1944 in Normandië. Op 11 september 1945 werd hij met groot verlof gestuurd. Pas in 1948 werd Enk genaturaliseerd en kreeg hij de Nederlandse nationaliteit.

In 1953 gaf zijn groep een lustrumboek uit waarin Frits' naam voorkomt.

Meer informatie

[Registratie in 1936 » Open Archieven](#)

[Birth Franz Fritz Maria Feldhaus on February 3, 1910 in Zeist, province Utrecht \(Netherlands\) » Open Archives](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no 4, 1931 » 1931-04 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no 2, 1931 » 1931-02 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no 7, 1933 » 1933-07 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Omgekomen militairen en burgers - rhoen.nl / omgekomen-militairen-en-burgers-rhoen-nl.pdf / PDF4PRO](#)

[Enk Feldhaus van Ham - Wikipedia](#)

[ZoekBoekverslag.nl: Willem Van Der Veer: De Kameleon](#)

[Elisabeth Notburga Maria Feldhaus van Ham \(1911-\) » Stamboom Driessen » Genealogy Online \(genealogieonline.nl\)](#)

[Death Julius Theodor Maria Feldhaus van Ham on August 28, 1944 in Zeist, province Utrecht \(Netherlands\) » Open Archives](#)

[Marriage Elisabeth Notburga Maria Feldhaus van Ham on February 17, 1942 in Zeist, province Utrecht \(Netherlands\) » Open Archives](#)

[1e Charles de Foucauld Groep \(Utrecht\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Lustrumboek van de 1e Charles de Foucauld Groep Utrecht, 1928 - 1953



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.