

Jan Willem Tijmen (Wim) van Ingen is geboren op 26 juni 1923 in Soerabaja. Hij was de zoon van Alexander Gerrit Jan van Ingen (30 juli 1892, Soerabaja) en Maria Christina de Quant (25 april 1899, Batavia). Hij had nog een zus en twee broertjes.

Wim was scout in Soerabaja, mogelijk van groep 12 waar zijn vader groepsleider en Oubaas was.



Tijdens de mobilisatie was hij militie soldaat bij de infanterie bij het depot van de militie in Magelang. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in kamp 4e en 9e bataljon in Tjimahi en het Jaarmarktkamp in Soerabaja.

Op 10 mei 1943 werd hij samen met 1400 andere Nederlandse krijgsgevangenen verplaatst naar Kamp Maoemere. Maoemere lag op het oostelijk deel van Flores aan de noordkust. Rondom Maoemere bevonden zich drie kampen (later nog een vierde, het schuilkamp). De kampen waren ondergebracht in zelf gemaakte barakken (van bamboe en atap), omgeven door prikkeldraad.

Hij overleed aan dysenterie op 30 mei 1943 in een krijgsgevangenkamp in Maoemere. Hij werd begraven op het militair kerkhof te Maumere en later herbegraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Soerabaja.



Tijdens de Japanse bezetting werd zijn vader geïnterneerd in kamp 4e en 9e bataljon. Hij was daar nog in augustus 1945.

Meer informatie

[Alexander Gerrit Jan "Alexander Gerrit Jan" Ingen, van \(1892-????\) » Stamboom Mollet, van de Pol, ea » Genealogie Online](#)

Het Indisch Leidersblad, januari 1937

[Moesson | 15 januari 1994 | pagina 30 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Kamp 4^e en 9^e bataljon \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Jan Willem Tijmen van Ingen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Japanse interneringskaarten, Surname: Ingen | Nationaal Archief](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Namen Flores](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.