



Willy Abraham Ginsel is geboren op 13 januari 1906 in Poerworedjo, NOI. Hij was de zoon van Adriaan Abraham Ginsel en Anna Maria Adelaide Schrieder.

Willy was vaandrig (scoutsleiding) bij Groep 2 Van de Werffgroep (NCVP) in Leiden. Rina was assistent leidster bij de padvindsters van groep 1 van het Meisjes Gilde in Leiden. In augustus 1931 zijn ze verloofd. Rina en Willy trouwden op 25 september 1931 te Leiden. Op 30 september 1931 gingen ze met de PC Hoofd naar Nederlands-Indië. Ze kregen vijf kinderen, Ferdy, Bea, Rob, Willy en Leo. Willy was Oost Indisch ambtenaar.



Willy werd met zijn zoon Ferdi geïnterneerd in Kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. Rina werd met vier kinderen geïnterneerd in kamp Kedoengbadak. Deze plaats lag ongeveer 3 km ten noorden van Buitenzorg, even ten oosten van de hoofdweg naar Batavia. Het kamp was ondergebracht in een groot huis ('House of lords') en enige barakken.

Na de oorlog werd Willy leider van de jongenstroepen in Bandung. Met Baden Powell dag op 22 februari 1947 werd in Bandung een kampvuur georganiseerd. Dina van der Lusdonk was verantwoordelijk voor het kampvuurprogramma.

Willy is overleden op 19 april 2002 in Katwijk.

Meer informatie

[BS Huwelijk Willy Abraham Ginsel & Adriaan Abraham Ginsel & Anna Maria Adelaide Schrieder & Catharina Rijmpje Helena van Rijn & Dirk van Rijn & Rijmpje Helena Brussee op 25 september 1931 te Leiden, Leiden » Open Archieven](#)

[Willy Abraham Ginsel \(1906-2002\) » Familiekring Koppenol-van Starckenburg » Genealogie Online](#)

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[NAAM Tjimahi](#)

[Baros 5](#)

[Kedoengbadak](#)

[Kedoengbadak-register april 1944](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindsters, jrg 15, 1931, no. 8, 1931 » 1931-09 - Pag. 24 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 17, 1931, no. 10, 1931 » 1931-10 - Pag. 34 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 17, 1931, no. 6, 1931 » 1931-06 - Pag. 40 | Delpher](#)

[Algemeen Indisch dagblad » 25 feb 1947 - Art. 15 | Delpher](#)

[Algemeen Indisch dagblad » 20 feb 1947 - Art. 23 | Delpher](#)

[De locomotief » 20 jan 1934 - Art. 423 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 12 dec 1938 - Art. 75 | Delpher](#)

[Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode » 14 jan 1953 - Art. 52 | Delpher](#)

[Algemeen Indisch dagblad » 10 sep 1947 - Art. 65 | Delpher](#)

[Algemeen Indisch dagblad » 22 apr 1947 - Art. 12 | Delpher](#)

Leidersblad 1930

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.