



Wilhelmus (Willem) Mattheus Gerardus Maria van Loon werd geboren op 16 februari 1898 te Gouda. Hij woonde op Houthandel Landberg in Djokjakarta en was voor de oorlog Mulo onderwijzer. Hij trouwde in 1926 in Baarn met Huberta Catharina Zwetsloot. Ze kregen 5 kinderen.

Hij was vaandrig bij de katholieke Europese Scoutinggroep in Djokjakarta. In 1935 nam groepsleider en Hopman Wolbers afscheid en Vaandrig van Loon volgde hem op. In 1937 was hij binnen de NIPV assistent districtscommissaris (ADC) van het district Djokja en Kedoe. In juli 1938 werden in Salatiga op terrein van politiebureau Java patrouille eindwedstrijden gehouden. Er waren patrouilles uit West, Midden en Oost Java. Hopman van Loon zat in de jury.

De groepsaalmoezenier, de Zeereerw. Heer Pastoor Rietra dankte den met verlof vertrekkenden hopman voor alles wat hij voor de Katholieke Padvindders had gedaan. Vaandrig van Loon deed hetzelfde en de welpen en verkenners de eersten onder leiding van thecla Hofen Baloe Karthaus zongen afscheidsliederen en voerden diverse aardige kampvuurnummers uit. J.l. Zaterdag boden de padvindders de vertrekkende familie Wolbers eenige geschenken aan met hunne beste wenschen voor een goede reis een prettig verblijf en een behouden terugkeer. Als opvolger van hopman Wolbers zal vaandrig van Loon optreden.

Tijdens de mobilisatie en de Japanse inval was hij Landstorm soldaat bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL).

Op 4 maart 1942 ging hij samen met Adrianus van Diest (ook een leraar) op patrouille bij dessa Kesoegihan aan de Seraju rivier ten noord westen van Tjilatjap. Ze raakten vermist en hun lichamen zijn nooit gevonden.

Hij ontving na de oorlog postuur het Oorlogsherinneringskruis.

Meer informatie

[Willem Mattheus Gerardus Maria van Loon » Genealogie Online](#)

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Wilhelmus Mattheus Gerardus Maria van Loon \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

Het Indisch Leidersblad, februari 1937

Het Indisch Leidersblad, januari 1941

[De koerier » 07 maa 1935 - Art. 28 | Delpher](#)

[De koerier » 15 jul 1935 - Art. 12 | Delpher](#)

[De locomotief » 12 jul 1938 - Art. 218 | Delpher](#)

[Adrianus van Diest | Oorlogsgravenstichting](#)

[De Brug.pdf](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.