



Willem Frederik Theunissen is geboren op 28 oktober 1882 in Den Haag. Hij was zoon van Jan Willem Theunissen en Henrietta Margaretha Hissing. Hij studeerde medicijnen in Amsterdam. Willem trouwde met Mart Prins (20 december 1894, Alkmaar). In 1915 vertrok hij naar Nederlands Indië. Hij werd tweede geneesheer van het krankzinnigengesticht in Lawang en na een paar maanden geneesheer-directeur van het Krankzinnigengesticht in Buitenzorg.

De eerste Scoutinggroep in Buitenzorg werd in 1915 opgericht maar de animo was beperkt. In 1917 zorgde dr. Theunissen in Buitenzorg dat Scouting werd gereorganiseerd en weer nieuw leven werd ingeblazen, samen met assistent resident Schenck de Jong en de adjudant van de Gouverneur Generaal, Bijl de Vroe. Hij werd hierbij geassisteerd door mw. d'Engelbronner en dhr. Horst.

In 1935 werd hij (waarnemend) hoofd van de Dienst voor Volksgezondheid. In hetzelfde jaar vond tijdens St. Jorisdag in Batavia de overdracht van het voorzitterschap plaats en werd Dr. Theunissen de nieuwe voorzitter van de NIPV. Dit bleef hij tot aan de Japanse bezetting.

In augustus 1940 werd hij benoemd als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zijn onderscheiding is in de oorlog verloren gegaan.

Tijdens de oorlog werd hij met zijn vrouw geïnterneerd in kamp Tjideng. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn.

In 1946 repatrieerde hij naar Nederland en ging werken bij de Geneeskundige Dienst in Amsterdam en bij militaire keuringsraden.

Hij overleed op 28 juli 1960 in Amsterdam.

Meer informatie

[Registratie Willem Frederik Theunissen & Mart Prins in 1913 » Open Archieven](#)
[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 24 apr 1935 - Art. 116 | Delpher](#)
[Bataviaasch nieuwsblad » 24 apr 1935 - Art. 66 | Delpher](#)
[Bataviaasch nieuwsblad » 15 jun 1937 - Art. 172 | Delpher](#)
[De koerier » 16 jun 1937 - Art. 40 | Delpher](#)
[Bataviaasch nieuwsblad » 04 okt 1937 - Art. 206 | Delpher](#)
[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 05 feb 1940 - Art. 84 | Delpher](#)
[Bataviaasch nieuwsblad » 29 okt 1941 - Art. 191 | Delpher](#)
[View file | Nationaal Archief](#)

Het Indisch Leiderblad, januari 1941

[W.F. Theunissen 50 jaar arts \(ntvg.nl\)](#)

[Tijdeng \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[2.21.160 Inventaris van het archief van W.F. Theunissen \[levensjaren 1882- 1961\], 1882-1961 | Nationaal Archief](#)

[Theunissen, Dr. Willem Frederik \(biografischportaal.nl\)](http://biografischportaal.nl)

[Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld \(knaven.nl\)](http://knaven.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.