

Willem Christiaan Swart is geboren op 2 december 1894 in Djokjakarta, NOI. Hij was de zoon van Harmen Swart en Cornelia Maria Dagevos. Hij trouwde in 1921 in Haarlem met Geertruida Anna Maria de Kam. Willem was onderwijzer.

In 1931 woonde hij in Probolinggo en was daar hoofd van de Hollands Inlandse school. In juli werd besloten om, op verzoek van de landelijke organisatie, de afdeling te splitsen in een jongens en meisjestak. De afdeling had 6 welpen, 12 kabouters, 39 verkenners en 19 voortrekkers. Willem werd in het bestuur benoemd als penningmeester.

Hij werd in 1935 overgeplaatst naar Djember en werd daar schoolhoofd. Ook hier was hij actief binnen Scouting. Hij was hopman en werd in 1936 penningmeester van de afdeling Djember van het NIPV. Hopman Swart was in maart 1937 onder andere aanwezig bij de opening van het nieuwe padvindersclubhuis op de oostelijke oever van de Kali Bedadung.

Padvinderij.
Het welpenkampvuur, op het terrein van het I.E.V.-V.O.-huis, van 11 September j.l. trok groote belangstelling van ouders en verzorgers. Het nieuwe Afdelingsbestuur, waarvan Mr. H. C. Hartvelt, onze A.R., en de heeren W. Chr. Swart en A. Manuhutu resp. Voorzitter, Penningmeester en Secretaris zijn, was nagenoeg voltallig aanwezig.

In 1939 werd hij hoofd van een school in Batavia.



Tijdens de mobilisatie was hij Landstorm sergeant eerste klas bij de Infanterie. Hij werd op 8 maart 1942 krijgsgevangen genomen bij Radja Mandala en geïnterneerd in kampen op Java.

Hij is overleden op 15 februari 1970 in Den Bosch.

Meer informatie

- [Huwelijk Willem Christiaan Swart & Harmen Swart & Cornelia Maria Dagevas & Geertruida Anna Maria de Kam & Abraham de Kam & Antonia Sophia Andersson op 27 januari 1921 te Haarlem » Open Archieven](#)
- [Overlijden Willem Christiaan Swart op 15 februari 1970 te 's-Hertogenbosch » Open Archieven](#)
- [Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

Java-kamp

- [Soerabaijasch handelsblad » 16 sep 1936 - Art. 190 | Delpher](#)
- [Registratie Willem Christiaan Swart \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)
- [De Indische courant » 21 jul 1931 - Art. 137 | Delpher](#)
- [Soerabaijasch handelsblad » 28 jun 1938 - Art. 243 | Delpher](#)
- [De Indische courant » 24 feb 1937 - Art. 242 | Delpher](#)
- [Soerabaijasch handelsblad » 23 maa 1937 - Art. 205 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 19 feb 1938 - Art. 224 | Delpher](#)
[De Indische courant » 18 maa 1938 - Art. 245 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.