



Wilhelmus (Willem) Theodorus Roelofs is geboren op 18 november 1903 in Bandjermasin, Borneo, NOI. Hij was een zoon van Wilhelmus Theodorus Roelofs en Mina, een Javaansche vrouw.

Hij werd in 1937 hopman bij de katholieke groep 1 in Tegal. In dat jaar ging hij op kamp met zes scouts. Ze maakten een zesdaagse fietstocht en namen deel aan een scoutingrally in Poerworedjo. Een jaar later ging de groep op kamp in Djolo Tigo. De scouts van Pekalongan sloten aan bij het kamp. Willem ging beide kampen mee als hopman. Ook Aalmoezenier Th. Kouw van Groep 1 uit Tegal, Hopman Zeegers van Groep 1 uit Pekalongan en districtscommissaris pastoor Kokkelkoorn waren hierbij aanwezig. In 1940 organiseerde hij in Tegal een gezamenlijk schrikkeljaar-kampvuur met alle groepen in Tegal. Voorzitter van de afdeling Tegal van de NIPV D.J. Kernkamp gaf een toespraak.

DE R. K. PADVINDERS.

Een zestal R. K. Padvindders zijn voornemens in de vacantie onder leiding van **hopman Roelofs** een grooten fietstocht te maken, die van 4 t/m 18 Juli zal duren. De volgende route is uitgestippeld: Tegal—Tjomal — Batang—Weleri — Kaliwoengoe —Banjoebiroe — Boroboedoer—Poerworedjo — Diëngplateau—Bawang — Pekalongan—Tegal.

Zoo mogelijk zal te Poerworedjo een padvinddersrally bijgewoond worden.

PADVINDERSKAMP.

Men deelt ons mede, dat groep I van de Katholieke padvindders van Tegal j.l. Maandag een kamp betrokken heeft te Djolo Tigo, gelegen op ongeveer 1500 voet. Een viertal padvindders maakten de reis van Tegal naar Pekalongan per spoor met den aalmoezenier, den heer Th. Kouw. De overige Tegalsche deelnemers legden den weg naar Pekalongan per fiets af onder leiding van hun **hopman**, den heer W. **Roelofs**. Te Pekalongan sloot de groep Pk I onder leiding van **hopman** Zeegers, bestaande uit een 20-tal jongens, zich bij de 11 Tegalsche padvindders aan. Het kamp, dat tot en met Zaterdag 23 doer zal duren, zal in den loop van de week door den districtscommissaris, pastoor **Kokkelkoorn**, ginspecteerd worden.

SCHRIKKELJAAR-KAMPVUUR.

De plaatselijke afdelingen te Tegal van den Ned. Ind. Padvinddersbond hebben een gemeenschappelijk Schrikkeljaar-kampvuur georganiseerd, dat gehouden zal worden op Donderdag 29 Februari a.s. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om dit kampvuur, dat op het terrein naast de soc. De Slamet gehouden wordt, bij te wonen. Het aantrekkelijke programma, dat onder leiding van **hopman Roelofs** zal worden afgewerkt, vermeldt om 6.15 nm, een opmarsch van padvindders, padvindsters, welpen en kabouters naar het kampvuurterrein. Hier begint een vlaggeparade, gevolgd door een korte toespraak door den voorzitter van de Padvinddersafdeelingen der Ned. Ind. Padvindders te Tegal, den heer D. J. Kernkamp. Hierna wordt het kampvuur ontstoken onder het zingen van het kamplied. Vervolgens voeren de verkenners een tent-drilnummer op. De welpen nemen een horderoep, een dans van Bagheera, het liedje van boer Jansen en de les van Baloe (Rimboewet) voor hun rekening: Daarna komen de padvindsters en de kabouters aan de beurt om een dansje uit te voeren met een toepasselijk liedje. Het volgende nummer is getiteld Kampleven; het bestaat uit muziek, oefeningen en het opvoeren van een openluchtoneelstukje (De weddenschap). Het programma wordt besloten met een Keten om het vuur, waarbij het Padvindderslied gezongen wordt. Na een kort slotwoord wordt het kampvuur met het zingen van het Wilhelmus besloten.

Vermelden we nog, dat zitplaatsen ingenomen kunnen worden zolang de voorraad strekt! Mocht het onverhoopt hard regenen, dan wordt het geheele gebeuren verdaagd tot Donderdag 7 Maart.-

Tijdens de Japanse bezetting werd hij geïnterneerd in kamp 4e en 9e bataljon. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi, begrensd door Kampementsweg, Stationsweg (spoorlijn), Gedong Delapan (Racebaan) en Gedong Empat. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp.

Meer informatie

[Wilhelmus Theodorus Roelofs \(1903-\) » Indische genealogie » Genealogie Online](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Het Indisch Leidersblad, januari 1937

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 02 jul 1937 - Art. 108 | Delpher](#)

[De locomotief » 27 apr 1938 - Art. 203 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 27 feb 1940 - Art. 88 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.