



Willem Marinus Arnold Otto Rijnders is geboren op 20 oktober 1910 in Batavia, NOI. Hij was de zoon van H.J. Rijnders en E.M. Brouwerens. Willem was getrouwd met Paula Marie van der Giessen en werkte als administrateur bij de G.E.B.E.O. Bandung.

Willem was voor de oorlog actief bij Scouting. In 1940 was hij leider bij de katholieke groep in Meester Cornelis, aangesloten bij de Katholieke Padvinders Bond in Batavia.



Tijdens de mobilisatie werkte hij als (ongewapend) militie-soldaat bij de magazijndienst in Bandung. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd op Java. Hij kwam terecht in het HBS-kamp in Soerabaja en vertrok op 1 februari 1943 vanuit daar met de Maebashi Maru 2 met ongeveer 1900 krijgsgevangenen (3 Engelsen, verder allemaal Nederlanders) naar Singapore, de zogenaamde Java Party 12., het 12e krijgsgevangenen-transport dat van Java vertrok. Na een tussenstop op de rede van Tandjong Priok kwam het schip op 9 februari 1943 aan in Singapore. De groep werd ondergebracht in kamp Changi.

Op 25 april 1943 werd hij vanuit Singapore met de Kyokko Maru met ongeveer 1500 krijgsgevangenen (1000

Nederlanders, 300 Engelsen en 200 Australiërs) uit Singapore naar Japan gebracht. Deze krijgsgevangenen behoorden tot de G-Force o.l.v. majoor Glasgow. Onderweg brak dysenterie uit, maar er waren geen doktoren onder de krijgsgevangenen, alleen een aantal verplegers. .

Op 21 mei 1943 kwam het schip aan in Moji waar de krijgsgevangenen werden ondergebracht in diverse kampen. Het transport van Moji naar Osaka en Tokyo ging per trein. Willem kwam terecht in kamp Fukuoka 7B. De gevangenen werkten hier in 6 kolenmijnen. Hij stierf aan ziekte en uitputting op 1 mei 1944 en werd gecremeerd.



Willem is bijgezet op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta.

## Meer informatie

- [Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief NL-NmKDC\\_AJAK\\_M 2 8 1\\_2.pdf \(ru.nl\)](#)
- [Kampen in Japan \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)
- [Fukuoka 7B.htm](#)
- [Naamlijst Fukuoka 7B.htm](#)

[Willem Marinus Arnold Otto Rijnders | Oorlogsgravenstichting](#)

[Java Party 12](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Maebashi Maru 2.htm](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Maebashi%20Maru%20.htm)

[Java Party 12](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Kyokko Maru.htm](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Kyokko%20Maru.htm)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.