

Willem Gerard Alexander Rhoon is geboren op 5 januari 1891 in Soerabaja, NOI. Hij was de zoon van Thomas Alexander Rhoon en Wilhelmine Eugenia Berkelie. Hij trouwde met Kiem Nio Yap.

Hij was groepsleider en hopman bij IEV groep 1, de Dick de Hoogtroep, in Surakarta (Solo). In de krant staat in 1936 een verslag van een kamp met 12 verkenners in Kali Oerang, waar ze ook scouts uit Djokjakarta ontmoeten. In 1937 werd de 80<sup>e</sup> verjaardag van Baden Powell, de oprichter van Scouting, met een groot kampvuur gevierd. Hopman Rhoon was daarbij aanwezig met een patrouille scouts uit Solo. Hij kwam vaker langs bij de groep in Klaten. Hij stopte als hopman in juli 1937.

IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streefde voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders (NIPV).



Tijdens de mobilisatie was hij adjudant onderofficier bij 989/R-reservekorps in Soerakarta. Hij werd als krijgsgevangen geïnterneerd in diverse kampen op Java. Op 5 november 1943 ging hij met de France Maru 2 met 2000 krijgsgevangenen (1500 Nederlanders, 500 Engelsen) uit Batavia (haven Tandjong Priok) naar Palembang. Dit transport werd aangeduid als Java Party 19, het 19de transport van krijgsgevangenen vanuit Java. Op 11 november kwam het schip aan in Palembang. De mannen werden met vrachtauto's overgebracht naar twee verschillende kampen om daar vliegvelden aan te leggen. Willem kwam terecht in het zuidelijke kamp 2.

Op 28 mei 1945 stierf hij aan acute enteritis in de ziekenboeg van het krijgsgevangenkamp in Palembang. Hij werd in eerste instantie in Palembang begraven. Willem is herbegraven op het Nederlands ereveld Pandu te Bandung.

### Meer informatie

[Willem Alexander Gerard RHOON, van : genealogie per Marianne MEISENBACHER \(mmeisenbacher\) - Geneanet](#)  
[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 23 okt 1936 - Art. 18 | Delpher](#)

[Japanse interneringskaarten, Surname: Rhoon \(フォンルウン\) | Nationaal Archief](#)



[Willem Gerard Alexander van Rhoon \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://www.willemgerardalexandervanrhoon.nl)

Het Indisch Leidersblad juli 1937

[De locomotief » 19 okt 1937 - Art. 231 | Delpher](#)

[Overlijden Kiem Nio Yap & Willem Gerard Alexander van Rhoon op 27 januari 1964 te Velp »](#)

[Open Archieven](#)

[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](http://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl)

[France Maru 2.htm](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 27 feb 1937 - Art. 129 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.