

Willem Leben is geboren op 13 mei 1893 in Amsterdam. Hij was de zoon van Wilhelmus Leben en Catharina Geertruida Anna Visser. Hij vertrok in december 1920 naar Nederlands Indië.

Daar is hij getrouwd met Anna van Oldenburger. Aan het begin van de oorlog woonden ze in Solo, NOI.

In januari 1937 werd hij benoemd als Akela bij de katholieke groep 2 in Tjilatjap, NOI. De groep werd eind 1936 opgericht.



Tijdens de mobilisatie was hij Brigadier bij de KNIL. Tijdens de Japanse bezetting werd hij geïnterneerd in kamp 4<sup>e</sup> en 9<sup>e</sup> bataljon in Tjimahi op Java.

Hij overleed daar op 19 februari 1943 nadat hij op 12 augustus 1942 ziek geworden was. Hij werd begraven in Tjimahi en is in 1950 herbegraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta.

### Meer informatie

Het Indisch Leidersblad, november 1936

Het Indisch Leidersblad, januari 1937



[Japanse interneringskaarten, Surname: Leben \(レイベン\) | Nationaal Archief](#)

[Willem Leben \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Registratie Willem Leben op 13 mei 1893 » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.