

# Willem del Campo Hartman



Willem Frederik del Campo Hartman is geboren op 19 juni 1898 in Zierikzee. Hij was de zoon van Zoon van Willem Frederik Hartman en Anna Gerardina Lisman, Willem is getrouwd met Johanna Zwager. Ze woonden in Bandung. Hij was Directeur van de Nationale Bankverening in Middelburg, Na vertrek naar Nederlands Indië werd hij agent van de N.V. Nederlands-Indische Escompto Mij. in Batavia. De naamstoevoeging del Campo gebeurde bij koninklijk besluit in 1931. Dit was vanwege de familienaam van zijn oma van vaders kant.

In 1941 was hij penningmeester van het hoofdbestuur van de NIPV.

Tijdens de mobilisatie was hij 1e luitenant militie commandant bij de staf van het 2e regiment van de Infanterie. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd.

Hij is overleden op 5 november 1969.

### Meer informatie

[Willem Frederik del Campo Hartman \(1898 - 1969\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Willem Frederik del Campo Hartman geb. 19 jun 1898 Middelburg: pieusfonds](#)

[\(stamboomonderzoek.com\)](#)

[Willem Frederik "Del Campo Hartman" Hartman \(1898-> 1940\) » Genealogieën vanuit de Antwerpse](#)

[Rupelstreek » Genealogie Online](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Algemeen Handelsblad 05-11-1969](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 29 okt 1941 - Art. 191 |](#)

[Delpher](#)

Het Indisch Leiderblad, januari 1941

収容所 Camp	爪哇	番號 No.	爪哇 16061
姓名 Name	WILLEM FREDERIK del Campo Hartman	生年月日 Date of Birth	19-6-1898
国籍 Nationality	蘭	所屬部隊 Unit	2e Regiment Infanterie
階級身分 Rank	1e luitenant militie (1e luitenant)	捕獲場所 Place of Capture	爪哇
捕獲年月日 Date of Capture	1941年11月	父ノ名 Father's Name	W. Hartman
本籍地 Place of Origin	Zierikzee (Ned.)	母ノ名 Mother's Name	Anna Gerardina Lisman, A.S.
捕獲先 Destination of Report	Batavia	職 Occupation	Penningmeester (Bankier)
		特記事項 Remark	pp 0680

補遺欄 Other Information
昭和11年11月1日 親合戦軍-11月1日

Op 31 oktober 1969 overleed zacht en kalm, in de ouderdom van 71 jaar, de Weledelgestrenge heer  
**WILLEM FREDERIK DEL CAMPO HARTMAN**  
 Namens de familie:  
 fr. C. J. Hartman  
 5 november 1969  
 Op verzoek van de overledene heeft de crematie heden in stilte plaatsgevonden.  
 Enige en algemene kennisgeving

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.