



Willem Cool is geboren op 24 juli 1902 in Rotterdam. Hij was de zoon van Wouter Cool en Louise Maria Janna Mulder.

Hij was scout in Nederlands Indië. In Bandung was hij lid van de voortrekkersgroep van Hopman Diemont, de eigenaar van Kamp Dago. Dick Asjes, Karel Ottendorff, Dan Koper en Santoso waren hier ook stamlid.

Hij trouwde op 28 april 1930 in Semarang met Anna Catharina Louise Hillegonda Vastenou (26 oktober 1905, Hellevoetsluis). Een jaar later woonden ze op suikerfabriek Kalibagor en werd hun zoon Wouter geboren. In 1937 werd hun zoon Willem Nicolaas geboren, toen ze woonden op suikerfabriek Padokan bij Djokjakarta.

Tijdens de mobilisatie was hij sergeant bij de Landwacht Kaliwoengoe. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd op Java. Zijn vrouw zat in een kamp in Bandung.

Wouter overleed op 11 oktober 1952 in Wassenaar. Zijn vrouw overleed op 5 januari 1961 in Utrecht.

Meer informatie

[Tong Tong | 15 mei 1970 | pagina 10 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Japanse interneringskaarten, Surname: Cool | Nationaal Archief](#)

[Death Anna Catharina Louise Hillegonda Vastenou & Wouter Cool on January 5, 1961 in Utrecht \(Netherlands\) » Open Archives](#)

[Birth Wouter Cool on July 24, 1902 in Rotterdam \(Netherlands\) » Open Archives](#)

[Death Wouter Cool & Anna Catherina Louise Hillegonda Vastenou on October 11, 1952 in Wassenaar \(Netherlands\) » Open Archives](#)

[De locomotief » 28 apr 1930 - Art. 211 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 17 feb 1931 - Art. 7 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 20 feb 1937 - Art. 82 | Delpher](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.