

# Tonie van Eekhout



Antonie (Tonie) Karel Johan van Eekhout is geboren op 13 november 1916 in Medan, NOI. Hij was de zoon van Antonie van Eekhout (20 april 1884, Batavia) en Cecile Clementine van Praag (12 januari 1893, Bukittinggi, Sumatra). Hij was administrateur bij de Volkskredietbank in Medan.

Tonie was scout bij de IEV Groep 1 van het NIPV in Medan. Bij het éénjarig jubileum van de groep hield hij een voordracht. Zijn vader was medeoprichter van Scouting in Medan door een door hem geleide jongerengroep in 1934 om te vormen tot padvindergroep. Hij was vanaf de oprichting betrokken bij het bestuur van de afdeling Medan. Zijn moeder was een aantal jaren voorzitter bij de afdeling Medan van de IEV Vrouwenorganisatie.

IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streed voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Advinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereeniging Nederlandsch Indische Advinders (NIPV).

Tijdens de mobilisatie was Tonie militie soldaat Infanterie bij het bataljon Genie in Tjimahi. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd.

Hij trouwde na de oorlog met Sijtje Jacoba Wilhelmina Frankfort. Zijn vader is overleden op 5 januari 1962 in Rotterdam. Tonie is overleden op 5 december 1975 in Zaanstad.

## Meer informatie

[Antonie Karel Johan van Eekhout \(1916 - 1975\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Antoine Mozes Johan van Eekhout \(1884 - 1962\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Cécile Clementine van Praag \(1893 - 1963\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Sumatra-bode » 16 feb 1914 - Art. 10 | Delpher Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Deli courant » 30 nov 1937 - Art. 6 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 14 nov 1941 - Art. 35 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 07 okt 1935 - Art. 108 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 19 mei 1937 - Art. 42 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.