

Tjoa Han Yang woonde in Soerabaja.

In 1938 werd door de scouts uit Tandjong Karang op Sumatra een kampvuur georganiseerd ter ere van de verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina. In het verslag in de krant wordt stilgestaan bij de solo zang van Baloe Tjoa.

In 1942 was hij scholier. Bij het uitbreken van de oorlog was hij als roverscout (voortrekker) commandant van een transportploeg van de EHBO-dienst van de Luchtbeschermingsdienst.

In Achter Kawat en Gedek wordt geschreven over Chinese padvindergroepen uit Tandjong Balei – Sumatra. Hierbij wordt geciteerd uit het journaal van Tjoa Han Yang:

3 februari 1942. eerste luchtaanval op Soerabaja.

"Bombardement met ca 40 doden en ca 100 gewonden. Onze ploeg kreeg opdracht om uit te rukken naar Hotel Metropole. Het achterste gedeelte lag in pui, we moesten 3 gewonden EHBO verlenen, waarna we hen vervoerden naar post 7. Gauw terug want er waren nog meer slachtoffers. Het was geen opwekkend schouwspel, zeker niet voor wie een beetje weekhartig was. Er waren ernstige gevallen bij".

8 februari 1942, vierde luchtaanval op Tandjong Perak-Soerabaja.

"Om 10 uur 10 werd luchtalarm gegeven. Het was in de havenwijk Tandjong Perak. De aanblik die het getroffen deel van Perak bood, deed ons huiveren. Doden en gewonden bij tientallen, afschuwelijke verminkingen. Deze dag vergde het uiterste van ons fysiek zowel als moreel. Dit was de oorlog in alle verschrikkingen".

Hij schrijft in zijn dagboek over de intocht van de Japanners in Soerabaja: "Op straat werden Europeanen uitgejouwd, toen de Japanners binnenreden." Dit dagboek beschrijft de periode van 8 december 1941 tot 14 augustus 1945 en bevat aantekeningen over hulpverleningsdiensten van scouts in de oorlogsdagen te Soerabaja, met name op medisch gebied (EHBO), de bombardementen op Soerabaja en Tdg. Perak in februari en maart 1942, belevenissen in Soerabaja gedurende de bezettingstijd, de houding van de Chinezen in deze periode en de wijze waarop ze door de Japanners werden benaderd.

Na de oorlog is hij weer actief binnen Scouting. Bij groep 4 in Soerabaja konden scouts onder de strijdkrachten lid worden van de stam. Han Yan Tjoa was groepsleider van deze groep.

Meer informatie

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Digibron.nl, Goede herinneringen aan Indië-jaren '40](#)

[De koerier » 15 sep 1938 - Art. 6 | Delpher](#)

[Nieuwe courant » 26 jun 1947 - Art. 62 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.