

# Theo Lange



Theodor Louis Marie Lange is geboren op 21 april 1904 in Batavia, NOI. Hij was de zoon van Jan Frans Otto Lange en Elisabeth Anne Marie Winckel. Hij trouwde op 21 oktober 1927 in Den Haag met Apolonia Hillegonde (Gonne) Meijer (1 augustus 1904, Den Haag). Theo en Gonne waren beiden onderwijzer.

In de jaren '20 woonde Theo in Nederland en was een van de oprichters van korfbalvereniging Achilles in Den Haag op 1 oktober 1922. Zijn toenmalige vriendin Gonne werd in 1926 lid van deze club.

Na hun huwelijk vertrokken ze naar Nederlands Indië. Gonne werd onderwijzeres aan de Europese school in Bandjermasin. Daar werd op 3 april 1929 ook hun dochter Hildegonde Apolonia geboren. Gonne en Theo startten ook hier met een korfbalvereniging onder de naam Achilles. In 1935 verhuizen ze naar Djember waar Theo les gaat geven op de Hollands Chinese school.

Theo wordt voorzitter van de afdeling Djember van de NIPV en Gonne werd Oehoe bij de kabouters van het Meisjesgilde van de NIPV. Ze was onder andere aanwezig bij het afscheid van mw. Wagenaars in februari 1940. Op 22 augustus 1940 neemt Gonne afscheid van de groep. Mw. Boosman volgt haar op als Oehoe.

Het gezin verhuist van Djember naar Poerwokerto, waar Theo onderwijzer aan de MULO werd.

Theo was tijdens de mobilisatie soldaat bij de Landstorm in Poerwokerto. Na de Japanse bezetting werd hij op 8 maart 1942 krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd in Java Main Camp. Gonne zat met haar dochter tijdens de oorlog geïnterneerd in Kamp Tjideng. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn.

Beiden overleefden de oorlog en keerden terug naar Nederland. Gon en Theo gingen weer een aantal jaren terug naar Nederlands Indië en lieten hun dochter achter in Den Haag. Het gezin werd daar weer actief binnen de korfbalvereniging. Gonne is overleden op 13 juni 2001, zij was toen 96 jaar oud. Haar man Theo is overleden op 30 augustus 1984 in Bandung, Indonesië, hij was toen 80 jaar oud.



## Meer informatie

[Apolonia Hillegonde "Gonne" Meijer \(1904-\) » Metselaar / Mulder / Tuinder / Visserman » Genealogie Online](#)

[Apolonia Hillegonde \(Gonne\) Meijer \(1904-2001\) » Stamboom Bajetto-Jeronimus » Genealogie Online](#)

[Japanse interneringskaarten, Surname: Lange | Nationaal Archief](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 23 maa 1937 - Art. 205 | Delpher](#)

[De Indische courant » 06 feb 1940 - Art. 220 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 24 aug 1940 - Art. 255 | Delpher](#)

[Geschiedenis - HKV Achilles - korfbalvereniging in Den Haag](#)

[In Memoriam: Hildegonde Apolonia Lange \(Gon\) \\*3 april 1929 - † 22 augustus 2020 - HKV](#)

[Achilles - korfbalvereniging in Den Haag](#)

[View file | Nationaal Archief](#)

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[Apolonia Hillegonde \(Gonne\) Meijer : genealogie per Everhard LANGE \(langee\) - Geneanet](#)

[Tjideng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.