

Taco Sicco Smit is geboren op 1 april 1903 in Ginneken. Hij is de zoon van Johannes Albertus Jacobus Smit en Elsje Greidanus. Zijn vader was Generaal-Majoor en overleed in 1930.



In 1923 was hij vaandrig bij groep 2 (oranje) in Haarlem. Ab van Oeffel was hier zijn medevaandrig. Twee jaar later was hij vaandrig bij groep 1 oranje blauw in Heemstede. Hun eerste zomerkamp in augustus 1925 gaan ze naar Valkenburg in Limburg. Ze gingen samen met groep 2. Hij gaat Indische Economie studeren in Leiden. Daar sluit hij zich als voortrekker aan bij de Leidse Zwervers. Hij is daar in 1926 secretaris en doet in het blad de Nederlandsche Padvinders een oproep aan leiders, padvinders en voortrekkers die in Leiden gaan studeren.

Een jaar later verloofd hij zich met de studente rechten Anny A.N. van de Loef. Na zijn afstuderen vertrekt hij op 22 februari 1928 naar Nederlands-Indië met zijn vrouw. Hij wordt geplaatst in Soerakarta.



Hij wordt na de Japanse inval geïnterneerd met zijn vrouw. Zijn vrouw komt terecht in kamp Lampersari. Hij komt terecht in kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De 27 bamboe barakken stonden rondom een groot plein zonder bomen. Het kamp was omgeven door een bamboeschutting (vandaar de naam Bamboekamp).

Ze overleven beiden de oorlog en na de oorlog blijft hij tot 1950 nog in Nederlands Indië. Dan gaan ze terug naar Nederland. Taco is in 1965 overleden.

Meer informatie

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[Dagblad van Noord-Brabant » 08 apr 1903 - Art. 47 | Delpher](#)

[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad » 08 maa 1930 - Art. 138 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 9, 1923, no. 8, 26-04-1923 » 26 apr 1923 - Pag. 20 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 11, 1925, no. 10, 1925 » 1925-10 - Pag. 29 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 2, 1927 » 1927-02 - Pag. 8 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no. 10, 1926 » 1926-10 - Pag. 30 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 11, 1925, no. 10, 1925 » 1925-10 - Pag. 32 | Delpher](#)

[NR \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tijimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Stamboom van deze familie](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.