



Rudolf Adriaan (Rudy) Cornets de Groot is geboren op 3 februari 1929 in Bandung. Hij was de zoon van Piet Cornets de Groot en Anna Maria Francisca Haagsma. Hij werd Rudolf genoemd, naar de filmster Rudolph Valentino en Adriaan naar een voorvader.

*De Heer en Mevrouw:*

**P. Cornets de Groot-Haagsma**  
berichten hierbij de geboorte van een flin-  
ken zoon.  
Bandoe , 3 Februari 1929. C 59;6

Hij had een zus Loes (1928). Zijn moeder had ook een dochter uit een

eerder huwelijk, Maud. In 1930 wordt zijn vader, die voor de PTT werkzaam is als controleur 1e klasse, overgeplaatst naar Lampongse districten in het zuiden van Sumatra, onder meer in Palembang, Moearaenim en Teloek Betoeng. Door opeenvolgende overplaatsingen van zijn vader wordt Rudy tijdelijk door zijn oma opgevoed, en spreekt bij terugkeer in het gezin alleen Soedanees. In 1934 gaat het gezin naar Nederland voor verlof en na terugkeer in Indië wonen ze in Teloek Betoeng en Padang op Sumatra.

In Padang was Rudy welp bij Scouting. Zus Loes was hier kabouters en Maud was padvindster.



Het gezin wordt na de Japanse inval in 1942 door de Japanners uit huis gezet en verliest al het meubilair. Zijn vader wordt geïnterneerd in kamp Adek. Zijn 8 jaar oudere halfzus Maud verlaat het gezin. Door een vervalste kwartierstaat weet hij met zijn moeder en zusje Loes buiten de kampen te blijven. Hij brengt de bezetting in grote zorgeloosheid door, handelend in boeken, helmen, claxons, fietsen, rackets.

Door overplaatsing van zijn vader naar kamp Tjimahi verhuist het gezin in 1944 naar Bandung, om bij hem in de buurt te zijn. Hij zat hier samen met Willem Hugo Cornets de Groot (1924) in kamp 4e en 9e Bataljon. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp.

Direct na de oorlog was Rudy getuige van plunderingen en lynchpartijen. Op 4 augustus vertrek 1946 vertrekt hij vanaf Tandjung Priok met zijn moeder en zijn zus Loes op het ms. Tegelberg naar Nederland. Zijn vader volgde nadat hij met pensioen ging, in 1954. Ze woonden in Den Haag aan de Laan van Meerdervoort en aan de Hanenburglaan.

Rudy was een Nederlandse letterkundige. In literaire kring verwierf hij bekendheid met sterk persoonlijke essays over uiteenlopende schrijvers uit verschillende perioden. Daarnaast schreef hij autobiografisch werk dat zich grotendeels in Nederlands-Indië afspeelt. Hij trouwde in 1955 met Willy van den Berge en ze kregen 2 dochters en een zoon. Hij volgt een

opleiding tot docent. Na een echtscheiding in 1974 hertrouwt hij twee jaar later met Leonarda Op den Akker en ze kregen een dochter.

Hij is overleden op 6 maart 1991 in Leiden.

### **Meer informatie**

[Rudolf Adriaan Cornets de Groot \(1929 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Losse foto's uit de Indische fotoalbums – 1927-1935 – De open ruimte \(cornetsdegroot.com\)](#)

[Rudolf Adriaan Cornets de Groot \[ 1929 - 1991 \] : Family tree by Wim MEEUWS](#)

[\(c0r1nna1978gen\) - Geneanet](#)

[Rudy Cornets de Groot - Wikipedia](#)

[Tjimahi \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Jaartallenlijst – De open ruimte \(cornetsdegroot.com\)](#)

[Heere Heeresma \(1932-2011\) – De open ruimte \(cornetsdegroot.com\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.