



Roelfje Bergsma is geboren op 25 augustus 1904 in Assen. Ze was de dochter van Jan Bergsma, politieagent en Grietje Huizing. Ze trouwde in augustus 1926 in Assen met Durk Schakel (5 april 1905). Hierna vertrokken ze naar Nederlands Indië en woonden in 1927 in Djadirato, NOI. Ze kregen in 1932 een zoon, Jan.

Roelfje was Akela bij een scoutinggroep in Kediri. Op 10 mei 1941 hielden de scouts uit Kediri een herdenking. Hopman Horninge las de proclamatie van H.M. de Koningin van 10 mei 1940 voor en het Wilhelmus werd gezongen. Akela Schakel herdacht de gevallen en ook hopman Walstra was betrokken. Ze gaf leiding, samen met Oehoe Landmeter.

Vlak voor de oorlog woonden ze op suikerfabriek Menang in Kediri.

Vervolgens werden door de groepen flambouwen aangestoken, als een symbool van de oplaaiing van den geest, die in Nederland niet tot uiting kan komen. Nadat akela Schakel een hulde aan de gevallen had voorgedragen, werden de flambouwen uitgedoofd, op één na, welke onder escorte naar het clubhuis van het meisjesgilde op Madjenang werd gebracht en aldaar overhandigd aan hopman Walstra. Alle aanwezigen volgden het escorte naar het clubhuis. De flambouw zal worden bewaard tot den dag van het herrijzen van Nederland en zal dan worden gebruikt om er een groot vreugdevuur mee te ontsteken.

Tijdens de mobilisatie was haar man sergeant bij de Landstorm in Kediri. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Na de Japanse inval werden ook Roelfje en haar zoon geïnterneerd. Op 27 december 1942 kwam ze met haar zoon in kamp Galoehan in Kediri. Galoehan was een suikerfabriek, ongeveer 12 km ten zuiden van Kediri. Het kamp was ondergebracht in de administrateurswoning met bijgebouwen, aangrenzend aan het smalspoor-emplacement. Het grote huis heette "Sans Souci". Het kamp was omgeven door een stenen muur met prikkeldraad erop. Op 17 februari 1944 gingen ze naar kamp Banjoebiroe 10. Banjoebiroe lag ongeveer 5 km ten zuiden van Ambarawa. Dit kamp was ondergebracht in de Gevangenis, iets ten oosten van de plaats zelf.

De oudere jongens werden op een gegeven moment van hun moeders gescheiden. Zoon Jan ging op 10 september 1944 naar kamp Ambarawa 8. Dit kamp was ondergebracht in de school en het jongensinternaat van St Louis, beheerd door de Broeders van Maastricht of Broeders van de Onbevleete Ontvangenis. Het lag aan de westzijde van Ambarawa aan de weg naar Magelang.

Op 16 september 1945 ging Roelfje weer naar terug Kediri.

Na de oorlog woonde Durk en Roelfje in Harlingen. Haar man overleed in 1974.

Meer informatie

[Registratie Roelfje Bergsma op 25 augustus 1904 » Open Archieven](#)

[De Indische courant » 13 mei 1941 - Art. 262 | Delpher](#)

[De Indische courant » 11 okt 1941 - Art. 214 | Delpher](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Nieuwsblad van het Noorden » 31 aug 1926 - Art. 45 | Delpher](#)

[Provinciale Drentsche en Asser courant » 04 jun 1927 - Art. 33 | Delpher](#)
[Kediri \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[KEDIRI \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[Banjoebiroe 10 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[Ambarawa \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[Ambarawa 8 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 04 feb 1974 - Art. 149 | Delpher](#)
[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 29 apr 1974 - Art. 17 | Delpher](#)
[Geboorte Roelfje Bergsma in 1904 te Assen » Open Archieven](#)
[De Indische courant » 13 mei 1941 - Art. 262 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.