

Rob Gebhard is geboren op 7 mei 1929 in Lonneker. Hij is de zoon van mr. Jeremias Gebhard (22 juni 1901, Amsterdam) en Anna Wegener Sleeswijk (26 juli 1906, Lemmer). Zijn ouders trouwden op 24 april 1928 in Amsterdam. Zijn vader was toen ambtenaar bij de gemeente. Hij had een zusje Ans (1931) en een broertje Onno (1933), die beiden in Batavia geboren zijn.



Vlak voor de Japanse inval was hij leerling aan de Mentingschool in Batavia. Waarschijnlijk was hij ook actief bij Scouting want vlak na de oorlog schrijft hij een verslag over zijn belevenissen en daarin staan gedetailleerde plattegronden van de kampen, met legenda's en toelichting.

Na de Japanse bezetting kwam Rob terecht in verschillende kampen. Hij werd hij met zijn moeder, broertje en zus in oktober 1942 geïnterneerd in kamp Kramat. Dit kamp lag aan de westzijde van Kramat, de hoofdweg van Batavia-Centrum naar Meester Cornelis. In augustus 1943 gingen ze met de andere 3500 geïnterneerden naar Kamp Tjideng. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia. De oudere jongens moesten het kamp verlaten en eind augustus 1944 ging Rob met 265 andere jongens naar kamp Grogol II. Deze voormalige

zwakzinnigeninrichting was gebouwd op een opgespoten terrein in een moerassig terrein in het noordwesten van Batavia. Zijn broertje zou op 22 februari 1945 overgeplaatst worden naar kamp Baros 6. Daar werd hij actief als welp bij de clandestiene Scoutinggroep.

Na drie maand ging Rob op 23 november 1944 naar kamp 4<sup>e</sup> en 9<sup>e</sup> Bataljon in Tjimahi. Daar werd hij op 1 september 1945 bevrijd. Kamp 4<sup>e</sup> en 9<sup>e</sup> Bataljon lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi en bestond uit de kazernes van het 4<sup>e</sup> en 9<sup>e</sup> Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp.

Rob schrijft na de oorlog een verslag over zijn verblijf in verschillende kampen. Rob beschrijft hoe hij in Tjimahi in juni de jongensblokken opnieuw verdeeld werden, maar hij met zijn oude blok compleet overging. Het jongensblok, Blok Ia, bestond uit 3 secties en Rob kwam terecht in sectie 3. De jongens werden ingedeeld en de ouderen werden zoveel mogelijk verspreid, omdat de groep zou worden ingericht als bij de padvinderij. Zijn vriend L.W. en hij kregen een hoek met nog 7 anderen. L.W. werd de volgende dag tot patrouilleleider gekozen en Rob, met algemene stemmen, tot assistent patrouilleleider. Ze besloten om als patrouilledier het hert te nemen. Rob werd ook nog tokoboer van de patrouille, omdat niemand anders dat wilde. Deze tokoboer moest de bestellingen van z'n patrouilleleden opnemen voor de

kamptoko en zorgen dat iedere man voldoende geld had staan op z'n "banksaldo". Ook waren er patrouillewedstrijden. Voor verschillende dingen kan een patrouille punten krijgen, b.v. voor het netjes zijn van de patrouille; voor het goed doen van de corveeën, voor aardige wandversieringen e.d., enz. Wat het laatste betreft, bofte zijn groep geweldig, want ze hadden een jongen in de ploeg, die prachtig kon tekenen.

Hij schrijft: *Na enige tijd werden de patr. wedstrijden afgesloten, en de patr. met de meeste punten kreeg het wisselschildje. De zorg voor dit schildje was opgedragen aan onze tekenaar, die ook prachtig kon knutselen. Het zou van hout worden, met er van aluminium geknipt, ingelegd, twee olifanten, die een stam samen droegen (naar een afb. uit het boek: "Zwervend op de weg naar levensgeluk" van B.P.) en de woorden 'Patrouillewedstrijden' en 'Eendracht maakt macht'. Het was een heel werk en het is jammer genoeg, nooit klaar gekomen, want toen kwam de vrede.*

Tijdens zijn verblijf in Tjimahi kwam hij erachter dat zijn vader werkte in de bibliotheek van het kamp 15 Bataljon en dat zijn broertje in kamp Baros 6 zat. Stiekem konden ze briefjes uitwisselen die ze direct na het lezen weggooiden. Na de bevrijding van het kamp gaat hij naar het militair hospitaal in Tjimahi, waar zijn broertje op dat moment ligt. Hij had last van 'kampbuik'.

Hij komt vervolgens terecht in Australië waar hij verblijft in het Columbra-camp en het Nwe. Fam. Park-Camp. Daarna reist hij naar Nederland.

Hij trouwde met Puck van Schilderen en ze kregen 2 kinderen.

### **Meer informatie**

[Huwelijk Jeremias Gebhard & Jeremias Gebhard & Maria Alida Kranenberg & Anna Wegener Sleeswijk & André Wegener Sleeswijk & Janke van der Goot op 24 april 1928 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Twentsche courant » 14 mei 1929 - Art. 18 | Delpher](#)

[Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant » 04 jun 1929 - Art. 17 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 28 dec 1931 - Art. 213 | Delpher](#)

[Het vaderland » 21 nov 1958 - Art. 163 | Delpher](#)

[NRC Handelsblad » 14 jun 1976 - Art. 25 | Delpher](#)

[Tijdeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tijdeng 1944 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Grogol \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi namen \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Archieven.nl - 150 Gebhard, R. \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.