

Ro Vermeulen wordt geboren op 5 oktober 1927 in Semarang, NOI. Ze is de dochter van Rokus Jan Willem Vermeulen en Neeltje Toom. Ze heeft een oudere zus Elisabeth Christina (Soerabaja, 1923).

Ze groeit op in Semarang, waar haar vader Rokus bij de Stadswacht werkt. Hier is ze padvindster, gaat naar dansavonden en heeft haar eerste vriendjes.



Na de Japanse bezetting van Nederlands-Indië belandt ze met haar moeder en twee zussen in kamp Lampersari. Dit kamp lag in het oosten van Semarang, aan weerszijden van de Lampersari weg. Het bestond uit een groot aantal kamponghuisjes en een school. Een aantal padvindsters uit Semarang die patrouille de Mar vormden, gingen in het kamp door met padvindsters activiteiten. De groep werd groter en ze noemden zich de klappersterrentroep. Of Ro hier ook actief werd is niet bekend.

De levensomstandigheden in het kamp verslechteren in hoog tempo, maar in andere opzichten gaat het kinderleven gewoon door. Ro is dol op hockey en beschrijft in haar dagboek hoe de familie zo goed en kwaad als het kan verjaardagen en Sinterklaas viert. Bij die gelegenheden worden cadeautjes voor elkaar gemaakt, zoals het rugzakje, een hockey-stick, een bundel brandhout en een waaiertje waarmee het vuur kan worden aangewakkerd. Op 1 juli 1943 schrijft ze opgetogen in haar dagboek 'Een hockey-stick! What a surprise!'



Haar vader wordt geïnterneerd in kamp Baris 5 in Tjimahi.

Na de oorlog wordt het gezin Vermeulen herenigd en keert het terug naar Nederland.

Ro is overleden in 2001. Haar zelf gemaakte miniatuurspeelgoed is samen met het dagboek en enkele brieven aan het Verzetsmuseum geschonken.

Meer informatie

[VerzetsMuseum | Details](#)

[Lampersari \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant » 13 nov 1923 - Art. 20 | Delpher](#)

[De locomotief » 05 okt 1927 - Art. 206 | Delpher](#)

[NR \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.