

Rigtje (Riet) Vrolijk is geboren op 20 november 1922 in Singaradja, NOI. Ze was de dochter van Jacob Johannes Anthonie Vrolijk (1899-1985) en Rigtje Jetske Francisca Enghardt (1898). Haar ouders zijn getrouwd in juni 1920. In 1925 wordt in Bandung haar broertje Gustaaf geboren. Ze hadden een jonger broertje, geboren op 31 juli 1942.



In 1931 was ze kabouter in Malang. Mevrouw Schneider was hier Oehoe.

Tijdens de bezetting zat ze samen met haar moeder en broertje geïnterneerd in kamp Ambarawa 6. Ambarawa lag ongeveer 45 km ten zuiden van Semarang. Dit kamp was ondergebracht in de barakken van een oud KNIL-kampement in Ambarawa, direct ten westen van Fort Willem I.



Na de oorlog verhuisde ze naar Nederland en ging wonen in Huizen. Ze verloofde zich met Louis Andre Gabriëlse (1921, Koudekerke) en trouwde in oktober 1947. In 1953 werd hun zoon Gustaaf Adri geboren. In 1965 was ze onderwijzeres in Eindhoven.

Meer informatie

[Marriage Louis Andre Gabrielse & Jan Christiaan Andries Gabrielse & Agatha Maria Margaretha van Rijn & Rigtje Vrolijk & Jacob Johannes Anthonie Vrolijk & Rigtje Jetske Francisca Enghardt on October 8, 1947 in Helmond \(Netherlands\) » Open Archives \(openarchieven.nl\)](#)

[De Zuid-Willemsvaart » 12 jun 1920 - Art. 12 | Delpher](#)

[Inschrijving Hendrikus Wilhelmus Petrus de Gooijer & Gerardus Johannes de Groot & Louis Andre Gabrielse & Andries van Geffen & Jan Haagen in 1941 » Open Archieven](#)

[Moesson | 15 juni 1997 | pagina 11 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Basisschool v/h Nutsschool Floralaan: schooljaar 1965-1966, klas x \(dse.nl\)](#)

[Algemeen Indisch dagblad » 10 sep 1947 - Art. 65 | Delpher](#)

[Ambarawa 6 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Naamlijst S-Z \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[De Zuid-Willemsvaart » 10 sep 1925 - Art. 13 | Delpher](#)

[Helmondsche courant » 09 okt 1947 - Art. 34 | Delpher](#)

[Twentsch dagblad Tubantia » 11 sep 1953 - Art. 22 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.