

René van Olden



René van Olden is geboren op 2 mei 1925 in Soekaboemi, NOI. Hij was de zoon van Cesar Alexander August Theodoor van Olden en Charlotte Antoinette Ottilie Borst. Hij had een zus, Maud (1922) en een zus Elly (1924). Elly overleed in 1932.



René was in 1932 scout bij de J.B. van Heutzgroep in Soekaboemi, de groep waar ook Peter Leembruggen lid van was. Zij zus Maud zat bij de Padvindsters in Soekaboemi.

Tijdens de oorlog zat René in het kamp van het 4e en 9e Bataljon in Tjimahi, West Java. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp.

Hij trouwde met Petronella Louise den Baars op 25 juli 1947 te Bandung, Ze kregen 4 kinderen. René was hoofd meteoroloog bij het KNMI, eerst in de Bilt, daarna op Schiphol en vervolgens weer in de Bilt. René is overleden op 25 februari 2010 in Nieuwegein, hij was toen 84 jaar oud.

Meer informatie

Het levensverhaal van een Indische padvinder, 2001,
Peter van Leembruggen

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](http://naam.japanseburgerkampen.nl)

[Tjimahi](#)

[René van Olden \(1925-2010\) » Stamboom Van Everdingen/Klerk en Wegman/de Beijer, van Olden en den Baars » Genealogie Online](#)

Logboek Peter van Leembruggen, 1933 – 1955, Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn.



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.