



Pieter Johannes Reyling is geboren op 21 januari 1892 in Den Helder. Hij studeerde Indologie in Leiden. Pieter vertrok als ambtenaar richting Nederlands Indië. Hij was in de jaren '20 assistent resident in Pati. Later bekleedde hij dezelfde functie in Salatiga.

Hij was erevoorzitter van de afdeling Salatiga van het NIPV. Zijn vrouw was voorzitter van de meisjesafdeling van het NIPV. In 1935 werd een nieuw clubhuis voor de kabouters geopend. De familie Reyling had hiervoor haar garage ter beschikking gesteld. Dewi mw. Slinkers hield een toespraak.

In juli 1937 nam de assistent resident afscheid in Salatiga. De scouts brachten hem een afscheidsgroet.

Tijdens de Japanse bezetting werd hij geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens.

Hij is overleden door een auto ongeluk op 16 december 1968 in Den Haag.

## Meer informatie

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 29 jun 1934 - Art. 101 | Delpher](#)

[De locomotief » 13 nov 1935 - Art. 106 | Delpher](#)

[De locomotief » 27 maa 1936 - Art. 266 | Delpher](#)

[De locomotief » 18 feb 1937 - Art. 129 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 24 feb 1937 - Art. 136 | Delpher](#)

[De locomotief » 27 jul 1937 - Art. 223 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 10 sep 1941 - Art. 180 | Delpher](#)

[KITLV A413 - Assistent-Resident van Pati P.J.](#)

[Reyling met echtgenote \(rechts\) en F. van Mourik en mevrouw A.C.J. van Mourik-Maier te](#)

[Rembang | Digital Collections \(universiteitleiden.nl\)](#)

[Baros 5 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Category:Pieter Johannes Reyling - Wikimedia Commons](#)



De plaatselijke padvinderafdeling zelve viert binnen kort haar 10 jarig bestaan. In 1927 opgericht heeft onze gemeente thans een volledige meisjes- en jongensafdeling, zoowel wat betreft de samenstelling van het bestuur als de formatie der groepen. De meisjestak heeft kabouters, meisjesgezellen en pioniersters, en de jongenstak heeft zijn welpen, verkenners en voortrekkers. De heer mr. J. P. Reyling (assistent resident) is Eerevoorzitter van de Afdeling. Voorzitster van de Meisjesafdeling is mevrouw Reyling en voorzitter van den jongenstak is majoor titulair G. E. Hoedt. Leidsters zijn de dames Slinkers, Feytes Helder en van der Sluys Veer. Als leider fungeert de heer van Slooten. In totaal heeft Salatiga 80 padvindsters.

## Salatiga

### Padvinderij.

Voor de a.r.-woning te Salatiga had een kleine plechtigheid plaats in verband met het feit, dat de Salatigasche padvinders en padvindsters nog voor het laatst een saluut wilden brengen aan hun eere-voorzitter, den heer **Reyling**, en de voorzitster van den meisjestak, mevrouw **Reyling**. In keurige volgorde van de kabouters welpen en daarna de troepen van Sa 2, Sa 3 en Sa 4 werd vanaf de sociëteit Harmonie een marsch gemaakt naar de a.r.-woning en toen halt gehouden werd, namen leiders en leidsters beurtelings het woord om den vertrekkenden eere-voorzitter en voorzitster toe te spreken. Een der kabouters bood mevrouw **Reyling** een aardig souvenir aan. Nadat de heer en mevrouw **Reyling** de toespraken hadden beantwoord en de padvinders hadden toegesproken, werd door de verschillende troepen een yell gegeven, waarna werd teruggemarcheerd naar de sociëteit.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.