

Piet Brutel de la Rivière



Pierre (Piet) Caspar Brutel de la Rivière is geboren op 30 mei 1893 te Magelang, NOI. Hij keerde met zijn familie terug naar Nederland. Hij is getrouwd met Henriette Margaretha Brutel de la Rivière op 5 januari 1918 in Ede. Daarna vertrok hij als landbouwkundige weer naar Java. Hij was werkzaam bij verschillende suikerfabrieken.

Hopman de la Rivière was districtcommissaris van district Madioen-Kediri. Hij werd Oom Piet genoemd. In 1940 gaf hij een lezing over Scouting. Hij was toen administrateur van Sf Kanigoro in Madioen. Ook zijn vrouw was actief als leidster bij de padvindsters. Hopman Brutel de la Rivière was in 1940 voorzitter van de afdeling Madioen van de NIPV. Ook zijn vrouw was bestuurslid.

Hopman Brutel de la Rivière en de oubazen Van der Veer, Eerkens en Kools organiseerden in augustus 1941 een Voortrekkers-Laer op het padvindersterrein te Madioen met 160 deelnemers.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Japanners geïnterneerd.

Na de oorlog bleef hij tot 1950 in Nederlands Indië en keerde toen terug naar Nederland. Daar behaalde hij aan de Landbouwhogeschool, als 'oudste student van Nederland' in 1955 zijn ingenieurstitel.

Hij is overleden op 11 januari 1956 te Ede.

Meer informatie

[Pierre Caspar Brutel de la Rivière](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[\(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Pierre Casper Brutel de la Rivière \(1894-????\) »](#)

[Families Adrichem, Goens, Goes, Gogh, Hodenpijl en Smissaert » Genealogie Online](#)

[De nieuwsgier » 06 feb 1956 - Pag. 3 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad \(kb.nl\)](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 30 okt 1939 - Art. 120 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 02 jan 1940 - Art. 112 | Delpher](#)

[De Indische courant » 16 feb 1940 - Art. 37 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad \(kb.nl\)](#)

Het Indisch Leidersblad, januari 1941

[De Indische courant » 03 dec 1940 - Art. 267 |](#)

[Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.