

Petrus Johannes Pijpers is geboren op 3 februari 1908 in Rotterdam. Hij was de zoon van Petrus Johannes Pijpers en Anna Hendrika Helena Maas. Zijn ouders scheidden en hij ging wonen bij zijn moeder. Ze gingen wonen in Hilversum. Hij had een broer Antonius Petrus (1900).

In 1911 wordt in Hilversum troep 1 als afdeling der NPO opgericht. De groep stond onder leiding van hopman de Veer en werd 'de Veer'-troep genoemd. De groep bestond midden jaren '20 uit drie troepen. In 1925 werd Petrus patrouilleleider van de Vossen patrouille. In 1927 deed hij mee aan een padvindersfeest in Hilversum. Uit de groep ontstaan in 1930 groep 4 de Apachio's en later groep 6, de Meeko's. De drie groepen sloten zich aan bij de Padvinders Vereeniging Nederland.

Hij ging naar de HBS en begon in 1926 met zijn studie Geologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en promoveerde 13 januari 1933 op een proefschrift over Bonaire. Hij kwam hierna in dienst bij de Bataafse Petroleum Maatschappij (B.P.M.) en werd naar Roemenië gezonden. Hij vertrok in december 1933 naar Balikpapan op Borneo. Daar trouwde hij op 13 april 1935 met de handschoen met Marie Jacoba Heijnen (1906). In april 1937 kwam hij met groot verlof via Japan en Amerika naar Nederland terug. Op 23 november 1937 werd hun dochter geboren. Terug in Indië ging hij in maart 1939 naar Tjepoe en een jaar later weer naar Balikpapan. In maart 1941 werd hij overgeplaatst naar Pladjoe op Sumatra en in februari 1942 als oorlogsgeoloog in Bandung.

Hij werd op 12 maart 1942 gevangen genomen en geïnterneerd in Pladjoe, de olieraffinaderij ten oosten van de stad Palembang op Sumatra. Het kamp was ondergebracht in een kantoor van de BPM. Vervolgens kwamen ze terecht in het Barakkenkamp in Palembang. In september 1943 ging hij met ruim 600 gevangenen naar de gevangenis op Muntok op de meest westelijke punt van het eiland Bangka. De Gevangenis lag in het noordoostelijk stadsdeel. In februari of maart 1945 ging hij naar het mannenkamp Belalau (Sumatra). Dit kamp lag op de rubberonderneming Belalau, op ongeveer 25 km van Loebok Linggau (Zuid-Sumatra). Het mannenkamp (voormalige koelieloodsen) en het vrouwenkamp (voormalige koeliewoningen) lagen op 2½ km van elkaar, op 600 m hoogte (redelijk koel). Daar stierf hij op 13 maart 1945 aan acute longontsteking. Hij werd in Belalau begraven.

Zijn vrouw en dochter werden geïnterneerd in kamp Tjihapit. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk in het noordoostelijk stadsdeel van Bandung. Na de oorlog keerden ze met de ms Oranje Fontein terug naar Nederland.

Petrus Johannes is in 1967 bijgezet op het Nederlands Ereveld Pandu in Bandung.





Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 11, 1925, no. 8, 1925 » 1925-08 - Pag. 32 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 2, 1927 » 1927-02 - Pag. 33 | Delpher](#)

[Geboorte Petrus Johannes Pijpers op 3 februari 1908 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Petrus Johannes Pijpers \(Rotterdam, 3 februari 1908 - Balalau, 13 maart 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Huwelijk Petrus Johannes Pijpers & Petrus Johannes Pijpers &](#)

[Anna Hendrika Helena Maas & Marie Jacoba Heijnen & Geertruida Petronella Heijnen op 13 april 1935 te Hilversum » Open Archieven](#)

[In memoriam Prof Rutte en twee zijner leerlingen.](#)

[Inschrijving Petrus Johannes Pijpers in 1928 te Hilversum, provincie Noord-Holland \(Nederland\) » Open Archieven](#)

[Inschrijving Barend Ravensteijn & Christiaan Raven & Christiaan Harmanus Jan Raad & Gerbert Rebel & Petrus Johannes Pijpers & Louis Ramondt in 1928 » Open Archieven](#)

[Petrus Johannes Pijpers | Oorlogsgravenstichting](#)

[PALEMBANG Pladjoe](#)

[PALEMBANG Barakkenkamp](#)

[MUNTOK](#)

[Loeboek Linggau](#)

[Tijhapit namenlijst](#)

[Tijhapit](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.