

Paul Anne Beynon is geboren op 11 mei 1888 in Mangoenredja, NOI.

Hij trouwde in 1915 in Den Haag met Elisabeth Mathilda Parser maar twee jaar later zijn ze in Batavia weer gescheiden. Hij hertrouwde op 21 december 1917 te Loemadjang met Adriane Julie Dom. Op 4 augustus 1920 werd hun zoon Edwin Paul Christy geboren.

Vanaf 1915 was hij administratief ambtenaar voor Java en Madoera. Later werd hij controleur op de Kangean-eilanden en secretaris in Bondowoso. Vanaf 1930 was hij assistent resident Madioen. Daarna was hij kort gevestigd in Grissee. Begin januari 1935 nam hij afscheid en werd assistent resident in Lamongan. Hij was per 31 mei 1937 gepensioneerd als assistent-resident te Lamongan en stapte met het gezin in juli op de ms Baloeran richting Nederland. In juli 1940 konden ze in een van de laatste mailboten uit Nederland toch Indië bereiken.

In Madioen was zijn vrouw voorzitter van de afdeling Madioen van de jeugdorganisatie van de IEV en later werd ze ook voorzitter van de padvindsters. IEV was het Indo-Europees Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streefde voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereniging Nederlandsch Indische Padvindsters (NIPV).

Bij het afscheid van Baynon in Grissee sprak hopman Martherus van de Scoutinggroep die verbonden was aan de Chinese school. Beynon werd Erevoorzitter van de Scoutinggroep in Grissee.

Tijdens de Japanse bezetting werd Paul geïnterneerd in kamp 4e en 9e bataljon in Tjimahi, samen met zijn zoon. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi. Het omvatte de kazernes van het 4^e en 9^e Bataljon.

Paul is overleden op 5 mei 1956 in Den Haag. Hij ligt begraven op begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den Haag.

Meer informatie

[Paul Anne Beynon \(1888-1956\) » Genealogie Peter en Ineke van den Berg » Genealogie Online](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 18 jan 1935 - Art. 224 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 25 maa 1935 - Art. 142 | Delpher](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)



[secretarisvogel: Nieuw Eykenduynen: Paul Anne Beynon - De stem uit den aether](#)
[De Weduwe van Indië: Beynon | Indisch4ever](#)
[De Weduwe van Indië: Bovene Beynon | Indisch4ever](#)
[Soerabaijasch handelsblad » 14 jul 1933 - Art. 243 | Delpher](#)
[De locomotief » 12 mei 1934 - Art. 135 | Delpher](#)
[De koerier » 16 mei 1934 - Art. 24 | Delpher](#)
[De locomotief » 01 mei 1934 - Art. 139 | Delpher](#)
[De Indische courant » 20 apr 1934 - Pag. 14 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.