

Nicolaas Beets



Nicolaas Beets is geboren op 20 mei 1888 in Haarlem. Hij was de zoon van Jacob Beets en Elize Toorop. Hij trouwde op 11 februari 1913 in Haarlem met Fenna Constantia Femmetje Veen. Op 30 september 1914 werd zoon Nicolaas geboren en in 1915 Hendrik Jan Gijsbert. Zoon Ernst Paul werd geboren op 9 januari 1924 in Sint Carolus. In 1929 is het echtpaar in Amsterdam gescheiden. Hij hertrouwde op 20 juli 1929 in St. Giles, UK, met Wilhelmina Gabriëlle Gödzen.

Nicolaas was een bestuursambtenaar (assistent-resident) en sinds 16 mei 1927 lid van de Volksraad. Hij werd later burgemeester in Buitenzorg en in maart 1937 burgemeester van Bandung. In 1939 was hij ere-voorzitter van de afdeling Bandung van de NIPV. Na de capitulatie op Japan in 1942 stopte hij als burgemeester.

In januari 1943 werd hij, mogelijk met zijn vrouw, geïnterneerd in het gezinskamp Tjiboenoet. Het Tjiboenoet-kamp lag aan de Tjiboenoetweg, direct ten zuiden van de spoorlijn, ten oosten van het centrum van Bandung. Het kamp bestond uit een aantal woonhuizen. Vervolgens kwam hij terecht in kamp baros 5. Dit kamp, ook wel prominentenkamp genoemd lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De bamboe barakken, totaal ongeveer 27 stuks, hadden geen ramen. De grauwe barakken lagen rondom een groot plein en het kamp was omgeven door een bamboeschutting (vandaar de naam Bamboekamp). Zijn zoon Ernst Paul werd in eerste instantie geïnterneerd in het Tjitaroempleinkamp te Bandung. Het kamp was ondergebracht in de MULO van de Indo-Europese Schoolvereniging (IEV) aan het Tjitaroemplein. De gevangenen verbleven in (overvolle) klaslokalen en twee barakken van bamboe en atap en het kamp was omheind met prikkeldraad en gedek. Op 13 oktober 1943 ging hij naar kamp baros 5.

Zijn vrouw zat aan het eind van de oorlog in kamp Tjihapit in Bandung. Zijn zoon Nicolaas was theeplanter maar werd in de oorlog krijgsgevangen genomen en geïnterneerd.

Nicolaas overleed op 28 juni 1947 in Sydney, Australië. Hij werd officier in de Orde van Oranje Nassau.

Meer informatie

[Bandung - Wikipedia](#)

[400 Indische Collectie \(Indische kamparchieven\)](#)

[400 Indische Collectie \(Indische kamparchieven\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 11, 1939 » 1939-12 - Pag. 19 | Delpher](#)

[Nicolaas Beets \(c.1889 - 1947\) - Genealogy](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 09 jan 1924 - Art. 64 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 28 jun 1947 - Art. 79 | Delpher](#)

[Akte - Noord-Hollands Archief](#)

[Nicolaas Beets \(1888-????\) » Stamboom Boerstra » Genealogie Online](#)

[Tjiboenoet Bandoeng](#)

[BANDOENG](#)

[Tjitaroemplein-kamp: naamlijst](#)

[Tjihapit namenlijst Bandoeng](#)

[Tjimahi namenlijst](#)

[Indexen Archief Amsterdam](#)

[De Sumatra post » 16 nov 1936 - Art. 120 | Delpher](#)

[De avondpost » 31 okt 1936 - Art. 126 | Delpher](#)

[De locomotief » 26 jan 1937 - Art. 131 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.