

# Neeltje Prins-Hanssen



Neeltje Hanssen is geboren op 14 december 1898 in Rotterdam. Ze was de dochter van Johannes Philippus Hanssen en Grietje Nieuwenhuizen. Ze trouwde op 15 december 1921 in Rotterdam met de handschoen met Izak Prins (11 april 1898, Maassluis). Haar man was agent van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd in Soerabaja.

Het bestuur dat bij acclamatie verkozen werd, bestaat uit de heeren ir. Ph. van Batenburg, voorzitter; P. M. Jansz, secretaris; J. Breunesse, penningmeester; en J. C. Fortanier, ir. M. Ph. Broekhuizen en C. J. E. Bosch, bestuursleden. Bovendien hebben in het bestuur zitting, de leider der verkenners, de heer Loogen en de leidster der welpen, mevrouw Prins-Hanssen.

In 1934 startte een groep van 10 jongens met Scoutingactiviteiten in Semarang. Ze werden als groep XI, Jong Holland, van het NIPV in februari '35 geïnstalleerd en toen waren het er al 30 scouts. Neeltje startte in 1935 met een welpenhorde. In augustus 1935 namen de oprichters en eerste leiders van de groep, Dr. Egbert Kreiken en Henri Hilhorst, afscheid en ze werden toegesproken door

**UIT DE PADVINDERSWERELD.**  
**Inwijding van het „Prinsenhof”.**  
Gisteren is voor groep XI van de Semarangse padvindere, de Jong-Hollandgroep, en meer speciaal voor de welpen van die groep, een belangrijke dag geweest. Het was niet meer of minder dan een nieuw hordehol dat moest worden ingewijd, een clubhuis zocals geen welp zich mooier zou kunnen wenschen.



mw. Prinsen. In 1936 werd een nieuw hordehol geopend. De toeloop van welpen was zo groot dat er een tweede horde gestart werd. Baloe van Oort die samen met Prins de welpen gestart was, werd hiervan Akela. In 1936 was Neeltje ook Hoofdkwartiercommissaris voor de Wereld Jamboree 1937. Op 28 februari 1937 verliet ze Semarang. Als eerbetoon werd het hordehol 'Prinsenhof' genoemd en als waardering voor haar inzet ontving ze een Swastika.

Later, in 1941 was ze assistent districtscommissaris Welpen van district Soerabaja.

Mevr. Prins gaat 28 Februari Semarang verlaten en vooral de welpen van Jong-Holland zullen haar noode missen. Zij was het die de welpen-afdeeling van Jong-Holland in korten tijd tot bloei bracht, aan haar ijveren voor de goede zaak hebben de welpen het ook voor een goed deel te danken, dat zij thans aan den Genoekweg over een „hordehol" beschikken, dat alle andere afdeelingen hen zullen benijden.

Voor het uitbreken van de oorlog was ze actief voor de luchtbescherming voor de registratie van burgerdienstplichtigen en postcensuur in Soerabaja. Tijdens de oorlog verbleef ze in kamp Banjoebiroe 11. Dit kamp lag ten zuiden van Ambarawa en was ondergebracht in een militair kampement. Ze was van februari tot augustus 1945 kampleidster.

Direct na de oorlog, zo uit het kamp, werd ze in Soerabaja hoofd van de administratie en financiën van de Openbare Technische Dienst. Ook werd ze secretaresse van het voorlopige plaatselijke bestuur van de afdeling Soerabaja van het NIPV dat in maart 1946 weer werd opgericht..

Teneinde een organisatorische basis te hebben waarop het padvinderswerk in Soerabaja weer kan worden opgebouwd, werd een voorloopig plaatselijk bestuur gevormd, bestaande uit:

M. J. Rienks	— wnd. voorzitter,
N. Prins-Hanssen	— secretaresse,
Dr. I. H. Go	— penningmeester,
J. A. Dezentjé	— lid,
A. V. Rienks-Stroman	— lid.

Haar man overleed in 1972 in Leiden. Neeltje overleed in 1980.

## Meer informatie

[Neeltje Hanssen \(1898-1980\) » Stamboom Familie Blom » Genealogie Online](#)  
[Geboorte Neeltje Hanssen op 14 december 1898 te Rotterdam » Open Archieven](#)  
[Huwelijk Izak Prins & Arij Prins & Elizabeth van der Reijden & Neeltje Hanssen & Johannes Philippus Hanssen & Grietje Nieuwenhuizen op 15 december 1921 te Rotterdam » Open Archieven](#)  
[De locomotief » 18 maa 1935 - Art. 159 | Delpher](#)  
[De locomotief » 22 aug 1935 - Art. 224 | Delpher](#)  
[De locomotief » 13 feb 1936 - Art. 161 | Delpher](#)  
[De locomotief » 19 dec 1936 - Art. 47 | Delpher](#)  
[De locomotief » 18 feb 1937 - Art. 193 | Delpher](#)  
[Onderscheidingen | Nationaal Archief](#)  
Het Indisch Leidersblad, juni 1937  
Het Indisch Leidersblad, januari 1941  
[Nieuwe courant » 26 maa 1946 - Art. 9 | Delpher](#)  
[De vrije pers : ochtendbulletin » 24 apr 1952 - Art. 27 | Delpher](#)  
[Banjoebiroe 11 in Banjoebiroe \(Indische kamparchieven\)](#)  
[Banjoebiroe 11 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.