

Mies van der Meulen



Mies van der Meulen is geboren op 14 september 1924 in Padang Brahrang, NOI. Ze is de dochter van Sijbrand Gerhardus van der Meulen (1894) en Johanna Willemina Frederika Hartkamp (1887). Haar ouders trouwden op 26 juli 1923 in Amsterdam en kregen 2 kinderen. Haar vader was directeur van het Padang-Brahrang ziekenhuis in Langkat, een regentschap ten oosten van Medan op Sumatra.



Mies was padvindster bij afdeling 3 van het Meisjes Gilde van de NIPV in Medan. Bij de opening van hun nieuwe clubhuis in 1938 mocht ze als oudste padvindster, samen met de langst zittende kabouter Mieke Varekamp, de vlaggen hijsen. Haar moeder Johanna was voorzitter van het oudercomité. Ze sprak bij de opening van het nieuwe clubhuis van de groep en ging in op de geschiedenis. Johanna was ook secretaresse en insigne secretaresse en verzorgde de EHBO opleidingen voor de groep. In 1938 nam ze,

tegelijk met voorzitter en leidster A.M.C. Spoor-Poldervaart afscheid in verband met vertrek naar Nederland voor verlof.

Toen de Japanners Nederlands-Indië bezetten, werd ze met haar moeder geïnterneerd in het C-kamp in Poeloe Brayen. Poelau Brayen lag in de woonwijk voor personeel van DSM (Deli Spoorweg Maatschappij). In Poelau Brayen vond onderhoud plaats aan wagons en locomotieven. Het gehele complex bestond uit 5 blokken: A, B, C (huizen voor inheemse employees van Deli Mij), D (huizen voor Europese employees van Deli Mij) en E (koelieloodsen en enkele huisjes). In Poeloe Brayen werden tijdens de interneringsperiode activiteiten voor padvindsters, kabouters en welpen georganiseerd. Het is niet bekend of Mies hier aan deelnam.

Medio juni 1945 werden de ongeveer 1.000 geïnterneerden van Poeloe Brayen A, B en C en de ruim 1.000 geïnterneerden van Gloegoer II naar Aek Pamienke II overgebracht. De 3 kampen van Aek Pamienke bestonden uit barakken en lagen in de buurt van Rantau Prapat middenin rubberbossen, ongeveer 300 km ten zuiden van Medan (Noord-Sumatra).

Meer informatie

[Deli courant » 16 sep 1924 - Art. 9 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 10 feb 1938 - Art. 52 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 02 mei 1938 - Art. 67 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 04 maa 1938 - Art. 44 | Delpher](#)

[Deli courant » 25 mei 1938 - Art. 9 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 19 mei 1938 - Art. 47 | Delpher](#)

[Poeloe Brayan | Stichting Noord Sumatra Documentatie \(noordsumatra42-45.nl\)](#)

[Huwelijk Sijbrand Gerhardus van der Meulen & Thomas van der Meulen & Alberdina Maria Warner & Johanna Willemina Frederika Hartkamp & Jan Willem Frederik Hartkamp & Anna](#)

[Cornelia Breede op 26 juli 1923 te Amsterdam » Open Archieven](#)

[De Sumatra post » 19 mei 1938 - Art. 56 | Delpher](#)

[Medan \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Rantau Prapat \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.