

Matthea Henriette Anna Pieloor is geboren op 23 november 1903 in Batavia, NOI. Ze was de dochter van Julius Constantijn Pieloor en Anna Maria Cornelia van Buschbach en had twee broers. Matthea was onderwijzeres.



In 1933 begon ze als Hoppie (padvindstersleidster) bij de Oranje Meisjestroep in Malang. Een jaar later was de groep zo groot dat ze moest worden gesplitst. Hoppie Pieloor startte met drie patrouilles bij de nieuwe groep met oranje zwarte dassen. Hoppy van Haven ging verder met de Oranje Troep. Oehoe Elias was actief bij de kabouters van de groep. In Lawang werd in 1938 een leidstersberaad van het Meisjes Gilde gehouden onder leiding van Mevr Appy uit Soerabaja, Mej. Tan en Mej. Barneveld. In 1939 zou het leidstersberaad onder leiding staan van Mej. Stits uit Soerabaja, Mej. Pieloor uit Malang en Mej. Geul uit Kediri.

Tijdens de oorlog zat Matthea waarschijnlijk geïnterneerd, maar het is onbekend in welk kamp. Ze overleefde de oorlog. Haar broer Godfried Albert Julius is overleden op 5 juli 1943 in

Kinsayok, Thailand en haar broer Julius Constantijn Ambrosius is overleden op 23 maart 1945 in Pekanbaroe, Sumatra. Haar moeder overleed op 20 juni 1945 in kamp Moentilan.

Na de oorlog ging ze met de MS Willem Ruys naar Nederland en kwam op 2 maart 1951 aan in Rotterdam. Matthea is overleden op 1 januari 1970 in Den Haag. Ze is begraven op begraafplaats Westduin in Loosduinen.

Meer informatie

[Matthea Henriëtte Anna Pieloor \(1903-1970\) » Stamboom Diehl » Genealogie Online Meisenbacher - Van Stryen en andere Indische genealogie \(genealogy\) - Geneanet WILRUYS.04 - Kladblok \(iqv.nl\)](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 24 nov 1903 - Art. 35 | Delpher Matthea Henriëtte Anna Pieloor \(1903-\) » Stamboom Peterse » Genealogie Online De koerier » 14 dec 1934 - Art. 20 | Delpher](#)

[De koerier » 19 sep 1934 - Art. 37 | Delpher](#)

[De Indische courant » 03 jun 1935 - Art. 303 | Delpher](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Matthea Henriëtte Anna Pieloor \(01-01-1970\) \(online-familieberichten.nl\)](#)

[Moentilan \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Logboek Violtjes (1938-1942) door Dolly Zeeman, Archief Scoutingmuseum Baarn

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.