



Maria Pieterella Heinsdijk is geboren op 16 september 1906 in Goes. Ze was de dochter van Jacobus Heinsdijk en Dingena van der Poel. Ze had een broer Damnis (Goes, 1909).

Ze was Akela en wordt in 1936 Assistent districtscommissaris Welpen bij district Zeeland van de NPV. Haar broer ging Koloniale bosbouw studeren in Wageningen en was daar groepsleider en hopman. Hij vertrok naar Nederlands Indië. Begin 1938 nam Maria deel aan een internationale Welpenconferentie op Gilwell park, onder andere samen met Nel Lind en Dicky Bosscher-Conijn. Later in 1938 neemt Maria afscheid van district Zeeland omdat ze ook naar Nederlands Indië vertrekt. In Bandung wordt ze kabouterleidster.

Het district Zeeland zit wel in de hoek, waar de slagen vallen. Behalve de Districtscommissaris legden ook de A.D.C.'s van Heerewaarden en Akeela Heinsdijk hun functie neer; de laatste om haar vertrek naar Indië. Is er van Indië uit wel eens geklaagd, dat men zo weinig heeft aan leidsters of leiders die uit Nederland komen, thans is dat allerm minst het geval. Akeela Heinsdijk hoopt in Indië als Akela-leider de beweging te dienen en onze allerbeste wensen vergezellen haar voor haar nieuwe, belangrijke werk.

Ze trouwt in Indië met Fritz Bernhard Franciscus (Frits) Schilmöller (2 september 1894, Den Haag).

Fritz was commandant van de KNIL in Bandung. In de oorlog werd hij tewerkgesteld aan de Birma Spoorlijn. Maria wordt tijdens de oorlog geïnterneerd in Kamp Ambarawa 6 op Java. Ambarawa lag ongeveer 45 km ten zuiden van Semarang. Dit kamp was ondergebracht in de barakken van een oud KNIL-kampement in Ambarawa, ten westen van Fort Willem I. Zowel zij als Frits overleven de oorlog. Haar broer werd ook krijgsgevangen genomen en tewerkgesteld in Japan.

Frits overleed in 1960 in Hoogerheide. Maria hertrouwt met dhr. Vos. Zij is overleden in 1988.

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no 11, 1936 » 1936-12 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 10, 1938 » 1938-11 - Pag. 4 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 10, 1936 » 1936-11 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 1, 1938 » 1938-01 - Pag. 24 | Delpher'](#)

[Geboorte Maria Pieterella Heinsdijk op 16 september 1906 te Goes » Open Archieven Ambarawa 6 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Naamlijst S-Z \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[persons_dutch_KNIL \(unithistories.com\)](#)

[A Dutch KNIL major information, please - Axis History Forum](#)

[Bandoeng Adresboek 1941 \(wordpress.com\)](#)

[Birma-Siam-spoorweg \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

Het Indisch Leidersblad, augustus 1939

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 5, 1938 »
1938-05 - Pag. 3 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.