



Maria Philomena Elisabeth Fabritius is geboren op 8 november 1908 in Klatten, NOI. Ze was de dochter van Ernst Willem Fabritius (1867) en Maria Philippina Diemont (1866). Haar ouders trouwden in 1889. Ze had een oudere broer Ernst Willem (1904). Hun moeder overleed in 1923 in Tjimahi. Hun vader werkte als hoofd van het Kant. Reiswezen in Semarang.

Maria was tot haar huwelijk onderwijzeres in Nederlands Indië. Op 26 februari 1929 trouwde ze in Bandung met Arthur Brebde. Ze kregen twee zoons, Arthur Gerard (1930-2018) en Sacha (1938) en een dochter Ernestine (Nessie) Mary (1929-2019).

In 1934 was zij algemeen secretaris bij de NIPV. Haar vader begon in 1927 op Dago, het kampeerterrein en trainingscentrum, en bij het hoofdkwartier van de NIPV. Hij werd als hopman assistent van hoofdcommissaris Ranneft en werd later algemeen secretaris. In 1934 was hij Hoofdkwartiercommissaris Zeeverkenner bij het NIPV. Hij overleed in 1938 in Malang en was één van de oudste Indische scouts..

Tijdens de oorlog werd Maria met Sacha en Nessie geïnterneerd. Zij zat gevangen in kamp Gedangan en verbleven in Han 4. Het Klooster Gedangan (meisjesafdeling van het Europese weeshuis van de Zrs Franciscanessen van Heythuysen) lag in het noordoostelijk stadsdeel van Semarang. Het kamp was ondergebracht in het klooster (vandaar de naam Kloosterkamp). Haar zoon werd geïnterneerd in kamp Bangkong in Semarang.

Haar zoon emigreerde naar Nieuw Zeeland en overleed daar in 2018.

## Meer informatie

[Soerabaijasch handelsblad » 03 aug 1904 - Art. 51 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 14 nov 1908 - Art. 31 | Delpher](#)

[Deli courant » 08 jan 1890 - Art. 18 | Delpher](#)

[De Preanger-bode » 02 aug 1923 - Art. 13 | Delpher](#)

[Arthur Gerard "Bob" Brebde \(1930-2018\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Ernestine Mary \(Nes\) Brebde \(03-07-2019\) \(online-familieberichten.nl\)](#)

[Het Padvindersblad; officieel orgaan der Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders, jrg 20, 1934, no. 3, 1934 » 1934-03 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Registratie M.Ph.E. Fabritius \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)

[De Indische courant » 27 dec 1938 - Art. 129 | Delpher](#)

[De avondpost » 26 feb 1929 - Art. 46 | Delpher](#)

[Gedangan \(gegroepeerd per han\) \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Gedangan \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Semarang \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.