



Louis André Johan Bakx is geboren op 16 november 1909 te Batavia, NOI. Hij bracht zijn jeugd door in Nederlands Indië en kwam in 1926 naar zijn eindexamen naar Nederland om in Leiden te gaan studeren. Hij nam actief deel aan het gezelligheidsleven in Leiden, zonder zijn studie te verwaarlozen. Hij promoveerde in 1935 in Leiden.

In zijn jeugd was hij actief binnen Scouting.

Na zijn huwelijk met mevrouw C.M.C.J. Ritman vertrok hij als veldgeoloog in dienst van de NV Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij terug naar Nederlands Indië. Hij kwam als geoloog en paleontoloog te werken op Sumatra.

Bij het uitbreken van de oorlog deed hij zijn plicht bij het vernietigen van de raffinaderij in Soengei Gerong. Hij kwam voor de inval op Java in Batavia terecht maar werd hier opgepakt. Hij moest meewerken aan de opbouw van een Sumatraans petroleumcentrum. Hij kwam terecht in het interneringskamp in Pladjoe en in de gevangenis in Palembang. Later werd hij overgebracht naar het mannenkamp in Muntok waar hij op 7 december 1944 overleden is het gevangenis hospitaal aan ondervoeding en uitputting. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi.



In het herdenkingsnummer van de Leidsche Geoloog staat: *In al zijn handelingen kwam zijn grote gemeenschapszin tot uiting. Hij is de padvinder in zijn jeugd gebleven, zich strikt houdend aan de voornaamste regels van deze wereldorganisatie, zichzelf voorbijziend om daardoor in staat te zijn zo goed mogelijk zijn taak als mens in dienst van dé mensheid op deze aarde te kunnen vervullen.*

## Meer informatie

[Louis André Johan Bakx \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://LouisAndréJohanBakx(oorlogsgravenstichting.nl))

[Leidse-Geoloog-Vol-10-No-2-dec-1946.pdf \(lgvweb.nl\)](http://Leidse-Geoloog-Vol-10-No-2-dec-1946.pdf(lgvweb.nl))

[PALEMBANG \(japaneburgerkampen.nl\)](http://PALEMBANG(japaneburgerkampen.nl))

[PALEMBANG \(japaneburgerkampen.nl\)](http://PALEMBANG(japaneburgerkampen.nl))

[MUNTOK \(japaneburgerkampen.nl\)](http://MUNTOK(japaneburgerkampen.nl))

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.