



Leandre Arend van Rees is geboren op 15 maart 1913 in Sawadh Loento op Sumatra. Hij was de zoon van Koopman Philip Victor van Rees (1874) en Marie Antoinette van Buyten (1886). Zijn ouders trouwden in 1907. Hij had een oudere broer en twee oudere zussen.

Hij was scoutsleider (vaandrig) van juni 1936 tot januari 1937 bij de katholieke Achilles Ratti groep in Utrecht. Daarna werd hij kort hopman en groepsleider. De groep werd op 9 maart 1932 opgericht door aalmoezenier Popma en hopman C. Nipius. Ze was een onderdeel een van de St. Joseph parochie aan de Draaiweg. De groep is in 1969 opgegaan in 1e Charles de Foucauld. Hopman van Rees stopt omdat hij op 30 oktober 1937 vertrekt naar Nederlands Indië.

Hij trouwde met Francisca Sylvia Elvia Steinmetz en was leraar bij het middelbaar onderwijs. In 1940 woonden ze in Batavia, waar een dochter werd geboren.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Japanners als burger geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De bamboe barakken, totaal ongeveer 27 stuks lagen rondom een groot plein zonder bomen. Het kamp was omgeven door een bamboeschutting en werd daarom ook Bamboekamp genoemd.

Na de oorlog vertrekt hij met zijn vrouw met de Sibajak op 24 maart 1948 vanuit Tandjong Priok naar Rotterdam. Ze gaan wonen in 's-Gravenpolder. Daar is hij overleden op 12 september 1997.

Meer informatie

[Registratie Bericht uit de krant van het overlijden van Leandre Arend van Rees op 12 september 1997 te 's-Gravenpolder » Open Archieven](#)

[Registratie Franciska Sylvia Elvira Steinmetz & Léandre Arend van Rees op 7 april 1998 te 's-Gravenpolder » Open Archieven](#)

[Registratie Leandre Arend van Rees & F.S.E. Steinmetz \(in het jaar 1997\) » Open Archieven](#)
[Sumatra's Westkust - Sawah Loento](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 28 okt 1940 - Art. 52 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 6, 1936 » 1936-06 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 1, 1937 » 1937-01 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 2, 1937 » 1937-02 - Pag. 29 | Delpher](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Baros 5 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Scouting Achille Ratti groep – Scouting Utrecht Museum \(beeldbank.site\)](#)

Logboek Achilles Rattihorde Utrecht 22 sept 1937 –21 juni 1939 (94), Scoutingmuseum
Baarn

[Registratie Koopman Philip Victor van Rees \(uit de periode 1815-1949\) » Open Archieven](#)
[Zoeken](#)

[F.S.E. van Rees-Steinmetz - Ons Land](#)

[L.A. van Rees - Ons Land](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.