



Koenraad (Koen) Johannes Cornelis Massink is geboren op 4 december 1901 in Benkoelen op Sumatra, NOI. Hij was de zoon van Diederik Lambertus Massink (1872) en Trijntje Franciska Bouwmeester (1878). Hij had een broertje.

Zijn vader was ambtenaar in Nederlands-Indië. In 1921 was het gezin met verlof in Nederland en verbleef in Doetinchem.

Groep 1 de Dodogroep is in opgericht in 1916 in Doetinchem. Koenraad was daar verkenners tijdens zijn verblijf in Nederland. Hij vertrok in juli 1927 weer naar Nederlands-Indië. Hij trouwde in 1928 in Soengei Soepat met Catherina (Kitty) Emmer (1903). Ze waren het jaar ervoor in Nederland verloofd. In 1929 werd hun dochter Tine Franciska geboren. Het jonge gezin verhuisde een jaar later vanuit Batavia naar Sabang op Sumatra. In 1938 werd dochter Adriana geboren. Ze woonden toen in Poerwokerto in Midden-Java.

Getrouwd:
KOEN J. C. MASSINK
en
KITTY EMMER.
Soengei Soepat (Palembang),
27 Augustus 1928. 45239

Tijdens de oorlog kwam hij terecht in het burgerkamp 4^e en 9^e Bataljon in Tjimahi. Na de oorlog vertrok hij met zijn vrouw en dochters op 20 maart 1945 met de Kota Agoeng vanuit Batavia naar Amsterdam.

In september 1947 werd door de gezamenlijke groepen van de NPV en de NPG in Doetinchem een kampvuur gehouden waarmee het zomerseizoen werd afgesloten. Het vuur werd ontstoken met een jamboree fakkel die ook in de zomer tijdens de Vredesjamboree in Frankrijk dienst had gedaan. Koenraad Massink, oud Doetinchemmer en oud padvinder, vertelde tijdens het kampvuur uit eigen ervaring over de plantenwereld, het dierenleven en de kampeermogelijkheden in de tropen, speciaal op Sumatra.

Meer informatie

[Registratie Johannes Cornelis Bouwmeester & Zwaantje Mantel & Koenraad Johannes Cornelis Massink & Diederik Lambertus Massink & Trijntje Franciska Bouwmeester in 1910 » Open Archives](#)

[De Graafschap-bode : nieuws- en advertentieblad voor stad- en amt-Doetinchem, Hummelo en Keppel, Wehl, Zeddam, 's Heerenberg, Uift, Gendringen, Sillevolde, Terborg, Varsseveld, Dinxperlo, Aalten, Breedevoorde, Lichtenvoorde, Groenlo, Neede, Eibergen, Bor » 30 sep 1947 - Art. 29 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 15 jun 1921 - Art. 140 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 02 aug 1927 - Art. 38 | Delpher](#)

[De locomotief » 06 jan 1930 - Art. 119 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 11 jul 1932 - Art. 106 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 17 jun 1935 - Art. 124 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 11 feb 1936 - Art. 87 | Delpher](#)
[Namen Tjimahi](#)

[K.J.C. Massink - Ons Land](#)

[K.J.C. Massink - Ons Land](#)

[De Graafschap-bode : nieuws- en advertentieblad voor stad- en ambt-Doetinchem, Hummelo en Keppel, Wehl, Zeddum, 's Heerenberg, Uift, Gendringen, Sillevolde, Terborg, Varsseveld, Dinxperlo, Aalten, Breedevoorde, Lichtenvoorde, Groenlo, Neede, Eibergen, Bor » 24 jun 1927 - Art. 201 | Delpher](#)

[De Graafschap-bode : nieuws- en advertentieblad voor stad- en ambt-Doetinchem, Hummelo en Keppel, Wehl, Zeddum, 's Heerenberg, Uift, Gendringen, Sillevolde, Terborg, Varsseveld, Dinxperlo, Aalten, Breedevoorde, Lichtenvoorde, Groenlo, Neede, Eibergen, Bor » 28 aug 1928 - Art. 100 | Delpher](#)

[De Graafschap-bode : nieuws- en advertentieblad voor stad- en ambt-Doetinchem, Hummelo en Keppel, Wehl, Zeddum, 's Heerenberg, Uift, Gendringen, Sillevolde, Terborg, Varsseveld, Dinxperlo, Aalten, Breedevoorde, Lichtenvoorde, Groenlo, Neede, Eibergen, Bor » 01 nov 1929 - Art. 250 | Delpher](#)

[De Graafschap-bode : nieuws- en advertentieblad voor stad- en ambt-Doetinchem, Hummelo en Keppel, Wehl, Zeddum, 's Heerenberg, Uift, Gendringen, Sillevolde, Terborg, Varsseveld, Dinxperlo, Aalten, Breedevoorde, Lichtenvoorde, Groenlo, Neede, Eibergen, Bor » 14 feb 1938 - Art. 210 | Delpher](#)

[Massink-Emmer - Ons Land](#)

[Catharina. Massink-Emmer - Ons Land](#)

[Adriana M. Massink - Ons Land](#)

[T.F Massink - Ons Land](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.