

Kees Hubertus Josephus Clemens Maria Doumen is geboren op 3 november 1903 in Den Bosch. Hij was de zoon van Peter Josephus Doumen en Wilhelmina Mathilda Maria Huberdina Teulings.

Benoemingen:
Door den Apostolisch Vicarius van Batavia werd als Districts-aalmoezenier der R.K. Padvindersgroepen in het Apostolisch Vicariaat Batavia benoemd de Zeereerw.Heer G.H.J. D o u m e n S.J., terwijl eervol ontslag uit genoemde functie werd verleend aan den Zeereerw.Heer C.J. Terhell O.F.M.

Hij werd priester bij de jezuiten (S.J.). In 1928 woonde hij in Uden en een jaar later vertrok hij naar Djokjakarta, NOI.

Hij was in 1940 districts-aalmoezenier van district Banka en Billiton.

Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd in kamp Bangkong in Semarang. Dit kamp was ondergebracht in het klooster en het internaat van het Klooster Bangkong in het oosten van Semarang. Het was eerst een kamp voor vrouwen en kinderen en vervolgens een kamp voor jongens en (oude) mannen.

Na de oorlog werd hij directeur van het Centraal Missie Commissariaat in Den Haag. Kees is overleden op 27 december 1962 in Den Haag.

Meer informatie

[Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 74, 1948, 1948 » 1948 - Pag. 496 | Delpher](#)

[Registratie Kees H.J.C.M. Doumen in 1903 » Open Archieven](#)

[Overlijden Kees Hubertus Josephus Clemens Maria Doumen op 27 december 1962 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Namenlijst Semarang](#)

[Bangkong](#)

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3^e jaargang 1940-1941

[Twee brieven van C. Doumen SJ aan zijn familie over zijn belevenissen in oorlogstijd. 1945-1946 - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Indisch Missietijdschrift, jrg 40, 1957, 1957 » 1957 - Pag. 121 | Delpher](#)

[Nieuwe Schiedamsche Courant | 28 december 1962 | pagina 18 - Gemeentearchief](#)

[Schiedam - Krantenkijker](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.