



Karel Helder is geboren op 14 november 1890 in Ngusri, NOI. Hij is op 20 april 1917 te Salatiga getrouwd met Cornelia Amelia Fredriksz (20 december 1895, Semarang). Hun beide kinderen werden in Salatiga geboren; Freddy (12 februari 1918, Salatiga) en Kitty (1 februari 1920, Salatiga). Hij was hoofd tuinemploye van de cultuurbank NV. Vlak voor de oorlog was hij gepensioneerd.



In 1936 werd door de IEV afdeling van Salatiga besloten om een Scoutinggroep op te richten. Robert Breedveldt Boer werd aangesteld als Akela en Cornelis van Calck werd bereid gevonden Hopman te worden. Karel Helder werd groepsleider van de groep en

zijn vrouw leidster. In maart 1937 werden door hem de eerste 11 welpen en 6 scouts geïnstalleerd. In november wordt een kampvuur georganiseerd ter ere van de benoeming van Prins Bernhard als koninklijk commissaris. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook het éénjarig bestaan van de IEV groep gevierd. Didi Rijkee, voorzitter van de afdeling Salatiga van het NIPV overhandigd hopman Helder een vlag.



IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streed voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereeniging Nederlandsch Indische Padvindere (NIPV).

In juli 1938 werden in Salatiga op het terrein van het politiebureau de Java patrouille eindwedstrijden van Nederlands Indische Padvinderebond gehouden. Er waren patrouilles uit West, Midden en Oost Java. De zoon van Karel was hier als voortrekker bij betrokken. Freddy en Kitty worden in 1939 ook leiding bij de groep en zijn actief als jeugdleider in de Vacantie-Kolonie in Salatiga.

Karel werd op 22 februari 1944 door de Kenpeitai gevangen genomen en naar de gevangenis gebracht. Hij is overleden op 3 mei 1944 in de gevangenis van Ambarawa. Hij is begraven in Salatiga.

## Meer informatie

Het Indisch Leidersblad januari 1937

[De locomotief » 27 maa 1936 - Art. 266 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 15 okt 1936 - Art. 85 | Delpher](#)

[De locomotief » 06 maa 1937 - Art. 147 | Delpher](#)

[De locomotief » 24 nov 1937 - Art. 223 | Delpher](#)

[De locomotief » 12 jul 1938 - Art. 218 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 08 apr 1941 - Art. 82 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 16 feb 1942 - Art. 41 | Delpher](#)

[Karel Helder \(1890-1944\) » Fredriksz Familie en aanverwanten Lagarde, Louwerens »](#)

[Genealogie Online](#)

[Freddy Helder \(1918-\) » Fredriksz Familie en aanverwanten Lagarde, Louwerens »](#)

[Genealogie Online](#)

[Karel Helder \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 06 jul 1939 - Art. 35 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.