

Julius von Königslöw is geboren op 14 november 1895 in Beneden Commewijne, Suriname. Hij trouwde op 25 maart 1922 met Cornelia Egidia Oliviera (18 juli 1898, Paramaribo, Suriname).

Op 8 april 1922 gingen Julius en zijn vrouw met de s.s. Patria van Rotterdam naar Batavia. Hun zoon Otto Anton von Königslöw is geboren op 13 januari 1923 in Soerabaja. In 1927 werd Julius benoemd tot ingenieur tweede klas bij het Staatsspoor- en Tramwegen Nederlandsch-Indië (SS). In 1929 ging hij met verlof naar Nederland. In 1932 wordt hij van Soerabaja overgeplaatst naar Palembang op Sumatra. In 1935 werd hij de Eerstaangewezen Ingenieur van Tractie in Batavia bij de Staatsspoorwegen. Een jaar later gaat het gezin wederom op verlof naar Europa.

Het gezin verhuisde naar Bandung. Zoon Otto was hier lid van scouting en zat bij Groep 13 Oranje troep. Zijn groep deed mee aan festiviteiten ter ere van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard in 1937.

In 1939 keerde het gezin weer terug naar Soerabaja. Julius was hier voorzitter van de afdeling Soerabaja van de NIPV. Jacques Elze was secretaris en T. Nielsen was penningmeester. De gouverneur van Oost Java, Charles Olke van der Plas, was de beschermheer van de afdeling. In 1939 werd door de scouts een padvindersrevue georganiseerd waar ze als bestuur bij waren.



Tijdens de Japanse bezetting zat Julius geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De 27 bamboe barakken lagen rondom een groot plein zonder bomen. Het kamp was omgeven door een bamboeschutting (vandaar de naam Bamboekamp).

Na de oorlog kwam hij met zijn vrouw met de MS Oranje in mei 1946 in Rotterdam aan. Zoon Otto ging in maart 1946 met de MS Oranje via Southampton naar Amsterdam.

Meer informatie

[Huwelijk Julius von Königslöw & Otto Alexis von Königslöw & Pauline Henriette Batenburg & Cornelia Egidia Oliviera & Anton Theodore Oliviera & Willemina Henriette Egidia Bijlaart op 7 april 1922 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad » 25 maa 1922 - Art. 116 | Delpher](#)
[Bataviaasch nieuwsblad » 05 mei 1922 - Art. 117 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 24 feb 1927 - Art. 62 | Delpher](#)
[De koerier » 02 jan 1932 - Art. 44 | Delpher](#)

[De locomotief » 13 maa 1935 - Art. 94 | Delpher](#)

[NAAM \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Oranje 1945-1962.pdf \(igv.nl\)](#)

[Moesson | 1 november 2001 | pagina 5 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 1 juli 2001 | pagina 9 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Otto Von Königslöw - Historical records and family trees - MyHeritage](#)

[Registratie Julius von Königslöw & Cornelia Egidia Oliviera & Otto Anton von Königslöw in 1913 » Open Archieven](#)

[De Indische courant » 04 apr 1939 - Art. 123 | Delpher](#)

[De Indische courant » 08 aug 1939 - Art. 83 | Delpher](#)

[De Indische courant » 24 sep 1939 - Art. 70 | Delpher](#)

[De Indische courant » 18 sep 1939 - Art. 53 | Delpher](#)

Archief Scoutingmuseum Baarn

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.