



Johannes Reuter is geboren op 30 augustus 1908 in Padang, NOI. Hij was de zoon van Johan Hendrik Reuter (1868) en Amalia Fardo Maurer (1885-1945). Zijn moeder hertrouwt na het overlijden van Johan Hendrik, in 1920 met Wilhelmus Philippus Veltman. Johannes heeft een jongere broer Willem (1910).

Hij trouwde in augustus 1936 in Lembang met Suzanna Carolina Pufkus (1908-1987). Ze kregen twee kinderen, een zoon Johan Hendrik (1938) en een dochter Riene Fardo (1939).

Johannes was hopman bij de Katholieke groep 1, Sint Joris van de St. Theresa Kerk in Batavia. In 1937 stopte hij bij de groep.



Tijdens de Japanse bezetting wordt hij geïnterneerd in het burgerkamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. Het kamp maakte een sinistere indruk: 27 grauwe bamboe barakken rondom een groot plein, geen enkele boom.

Na de oorlog vertrok hij naar Nederland. Hij overleed op 21 september 1993 in Bilthoven.

Meer informatie

Het Indisch Leidersblad, januari 1937

[Fragmentgenealogie van de familie Von Staedel in Nederlandsch-Indië - PDF Free Download \(docplayer.nl\)](#)

[Registratie Wilhelmus Philippus Veltman & Amalia Fardo Maurer & Johannes Reuter & Willem Reuter in 1913 » Open Archieven](#)

[Registratie Johan Hendrik Reuter & Amalia Fardo Maurer \(in het jaar 1913-1939\) » Open Archieven](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Zoeken \(cbgverzamelingen.nl\)](#)

[De avondpost » 02 aug 1936 - Art. 126 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 11 feb 1938 - Art. 56 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 05 okt 1939 - Art. 77 | Delpher](#)

[De Telegraaf » 26 jun 1987 - Art. 247 | Delpher](#)

[NRC Handelsblad » 23 sep 1993 - Art. 100 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.