



Johan Albert Molijn is geboren op 4 januari 1904 in Malang, NOI. Hij was de zoon van Daniel Jan Willem Molijn en Louise Maria Freudenberg. Hij trouwde in 1925 in Pematang Siantar met Vera Wolff (16 september 1905, Bernburg (Duitsland)).

In 1934 werd in Medan een IEV groep 1 opgericht. Johan was hier hopman. Hij ondernam verschillende activiteiten met de groep. In 1936 werd een nieuw clubhuis geopend; Arendsnest. Hij verliet de groep in mei 1937 omdat hij voor werkzaamheden naar Siengei Lipoet vertrok. Hij bleef wel als roverscout (voortrekker) verbonden aan de groep. In november 1937 was hij als oud hopman aanwezig bij de uitvaart van een oud scout van hem. Zijn vrouw Vera was Groepsleidster van de meisjesafdeling van deze groep.

IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streed voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders (NIPV).

Johan werd geïnterneerd in kamp Baros 6 in Tjimahi. Hij woont in 1944 in huisje 19 B samen met 9 andere jongens aan de Hoofdstraat. Baros 6, ook wel Jongenskamp Baros of Bunsho II was één van de interneringskampen in Tjimahi. Dit kamp lag in het zuidelijk stadsdeel van Tjimahi, aan weerszijden van de Barosweg. Nadat het in eerste instantie een krijgsgevangenkamp was, werd het op 20 december 1942 een vrouwenkamp. Op 20 juli 1944 werden alle vrouwen verplaatst naar het Bloemenkamp in Bandjoebiroe. Vanaf dat moment werd het een jongenskamp. In dit kamp waren ruim duizend jongens van 11 tot 20 jaar samen met enkele honderden volwassenen opgesloten. Dit kamp was het enige in Nederlands Indië dat voor verreweg het grootste deel bestond uit jongeren, waarvan de jongsten 11 jaar waren. Het kamp bestond uit twee delen aan weerskanten van de Barosweg: aan de westzijde het Willemstraat-gedeelte en aan de oostzijde de Baroskant; via twee bewaakte poorten kon men van het ene deel in het andere komen. Het bestond uit een groot aantal huisjes/barakken met ieder 10-12 jongens. Het was waarschijnlijk een van de meest humane kampen. Een gelukkige omstandigheid voor dit kamp was het relatief grote aantal leraren, jeugdleiders en predikanten die in staat waren goede leiding te geven. In 1990 verscheen het boek Jongenskamp Baros 6, Tjimahi 1944-1945 door Dick van Engelenburg waarin het leven in het kamp beschreven wordt.

In het kamp werden scoutingactiviteiten aangeboden aan de jongens. In het jongensblok aan de Willemstraat was een welpenhorde met 26 welpen onder leiding van Akela-Hopman Gijsbert van der Heide, Baloe Simons en Grijsbroer Smits. De ouderen in het kamp die scout waren en in het kamp mogelijk ook leiding gaven, vormden samen de Prins Bernhard Stam. Het is niet bekend of Johan leiding was bij deze groep of lid was van deze stam.

Johan en Vera overleven de oorlog en zijn gescheiden in 1957. Johan hertrouwde in 1968.

Meer informatie

[Registratie Vera Wolff op 16 september 1905 te Bernburg \(Duitsland\) » Open Archieven](#)

[Johan Albert Molijn \(1904-\) » Stamboomgegevens Dehne » Genealogie Online](#)

Het Indische Leidersblad, mei 1937

[De Sumatra post » 03 nov 1937 - Art. 51 | Delpher](#)

[Baros 6 \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[NAAM \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Moesson | 1 september 1990 | pagina 19 - Moesson Digitaal](#)

[Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[De Sumatra post » 07 okt 1935 - Art. 108 | Delpher](#)

[Deli courant » 15 mei 1937 - Art. 10 | Delpher](#)

[Deli courant » 18 mei 1937 - Pag. 3 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 02 dec 1935 - Art. 128 | Delpher](#)

[Deli courant » 17 maa 1936 - Art. 2 | Delpher](#)

[Jongenskamp Baros 6, Tjimahi 1944-1945 - Dick van Engelenburg | gedrukt boek | Bibliotheek.nl](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.