



Johan Ernst Jasper is geboren op 25 april 1874 in Soerabaja. Hij was de zoon van Johannes Bernardus Jasper en Johanna Maria Stam. Zijn vader was fotograaf en had een fotoatelier. Na het behalen van het gymnasiumdiploma aan het Koning Willem III Gymnasium te Batavia, werkte hij bij het binnenlands bestuur. In 1898 werd hij benoemd tot aspirant-controleur. Hij trouwde op 14 september 1898 te Soerabaja met Alica Christina Appel. Ze kregen drie kinderen.

Na een lange periode met diverse functies bij het binnenlands bestuur was hij van 1928 tot 1929 gouverneur van Jogjakarta.

In Jogjakarta was hij beschermheer van de afdeling Jokjakarta van de NIPV. Hij was in 1929 onder andere aanwezig bij het St. Joriskampvuur. Bij zijn afscheid sprak Oehoe Dina van Lusdonk. *Naar men weet, heeft de afdeling Djokja zeer veel van haren bloei te danken aan haar beschermheer, Gouverneur Jasper, die de padvinderij zoveel doenlijk tegemoet kwam.*

Na zijn vertrek als gouverneur bekleedde hij nog diverse functies, waaronder hoofdredacteur van de Java-Bode en gedeputeerd grootmeester van de vrijmetselarij. Hij heeft tientallen artikelen en verschillende boeken geschreven. Tijdens de oorlog werd hij geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. In dit kamp werden veel prominenten vastgezet. Het kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De 27 barakken lagen rond en groot plein zonder bomen.

Johan overleed op 25 maart 1945 in Tjimahi. Hij werd begraven op het Nederlands Ereveld Pandu in Bandung.

## Meer informatie

[Johan Ernst Jasper - Wikipedia](#)

[Johan Ernst Jasper \(1874-1945\) » Stamboom Dumas - Java - Nederlands-Indië » Genealogie Online](#)

[Johan Ernst Jasper | Oorlogsgravenstichting](#)

[De locomotief » 24 apr 1929 - Art. 122 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 26 aug 1929 - Art. 7 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 03 sep 1929 - Art. 141 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 23 sep 1929 - Art. 28 | Delpher](#)

[Deli courant » 12 mei 1930 - Art. 74 | Delpher](#)

[NAMENLIJST Tjimahi](#)

[Baros 5](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.