

Henriette (Jettie) Christine de l'Ecluse is geboren op 10 juli 1926 in Malang, NOI. Ze was de dochter van Jan Hendrik Pieter De l'Ecluse en Neeltje van der Meer. Haar ouders trouwden op 22 november 1917 in Leiden. Ze had een oudere zus Neeltje (Nelly) Johanna (17 januari 1919, Den Haag). Haar vader was accountant en met ingang van december 1938 hoofd van de Belasting Accountantsdienst van de overheid en hij gaf les. Nadat ze eerst een tijdje in Malang woonden, verhuisden ze in 1928 naar Soerabaja en in 1935 naar Batavia. .



In Soerabaja werd haar zus Netty padvindster bij groep 3, Blauw van het Meisjes Gilde van de NIPV. In november 1933 werd haar nieuwelingkaart afgetekend en in februari 1935 werd ze padvindster 1e klas. Fietje Scheltes-Steinmetz was haar leidster. In mei 1936 gaat ze met de Marnix van Sint Aldegonde van Batavia naar Nederland, samen met haar moeder en zus. Hier gaat ze wonen in Oosterbeek bij haar oma. Daar werd haar zus ook weer padvindster bij groep 1 van het Meisjes Gilde. Ze keert in juli 1939 met haar zus en moeder terug naar Nederlands Indië en ze gaan dan wonen in Batavia. Jettie wordt hier in september 1940 padvindster bij groep 1 van het Meisjes Gilde in Batavia. Nanny Selderbeek is haar leidster.

Tijdens de Japanse bezetting wordt ze met haar moeder en zus geïnterneerd in kamp Tjideng in Batavia. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn ter hoogte van het Koningsplein. Haar vader zit in kamp Baros 5 in Tjimahi.

Ze verhuisd na de oorlog naar Nederland en trouwt met Joost Werner Jansz. Ze krijgen twee kinderen, Margriet en Just en gaan wonen in Den Haag. Haar man overlijdt in 1979.

## Meer informatie

[De Preanger-bode » 02 jan 1923 - Art. 16 | Delpher](#)

[De Indische courant » 12 jul 1926 - Art. 117 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 01 mei 1937 - Art. 43 | Delpher](#)

[Adresboeken Amersfoort | 1 januari 1956 | pagina 341 - Historische kranten - Archief](#)

[Eemland \(courant.nu\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjideng 44 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjideng 45 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië - Dutch East Indies - Google Boeken](#)

[Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie - Dutch East Indies - Google Boeken](#)

Logboek Peter van Leembruggen, 1933 – 1955, Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn.

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[Algemeen Handelsblad » 23 nov 1917 - Art. 114 | Delpher](#)

[Stamboom van de familie De l'Ecluse \(mijnstambomen.nl\)](#)

[Westlandsche courant » 16 feb 1918 - Art. 11 | Delpher](#)

[De Indische courant » 12 jul 1926 - Art. 117 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 01 mei 1937 - Art. 43 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 12 jul 1939 - Art. 205 | Delpher](#)

Installatie- en klassekaart Nelly en Jetty de l'Ecluse – Scoutingmuseum Baarn

[Algemeen Handelsblad » 13 aug 1960 - Art. 220 | Delpher](#)

[NRC Handelsblad » 23 mei 1979 - Art. 102 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.